

## Van 't Kerkplein

*Een uitgave van de dorpskerken Renesse en Noordwelle*

*Zomereditie 2018 no.220*

### Inhoud

Overdenking .....	2
In memoriam .....	5
Korte berichten .....	8
Boeken .....	10
Het lied is bijna uit .....	10
Drie tanden in het riet.....	12
Renessenaars in vroeger dagen .....	13
Zomeravondconcerten 2018 .....	17
Koffiepauzepraat .....	19
Mag ik u voorstellen: Fred van Batenburg .....	20
Vakantiekoor 2018 .....	24
Dirck Crabeth .....	24
Adressen kerkelijke instanties: .....	28

***Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 23 augustus. Bij voorkeur middels e-mail [blomscha@outlook.com](mailto:blomscha@outlook.com)***

***Privacywet:*** in mijn 'in memoriam' noem ik namen van dorpsgenoten en gemeenteleden. Bedoeld om met elkaar mee te kunnen leven als een betrokken gemeenschap rond de dorpskerk. Mocht u daar, onverhoopt, bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aan mij melden via : [goodwest@zeelandnet.nl](mailto:goodwest@zeelandnet.nl) of via tel. 0111.461384, op Kromme Reke 4 : ds. Piter Goodijk

## Overdenking

### De Bijbel als erfgoed

De zomerexpositie van onze dorpsgenoten in de kerk van Renesse is dit jaar gewijd aan het thema ‘Cultureel Erfgoed’. Daartoe behoort ook de Bijbel op de kansel, als meest verkochte boek ter wereld. Niet alleen vanwege haar betekenis als inspiratiebron voor het geloof. Ook vanwege haar culturele, historische en literaire betekenis. En onze beide monumentale dorpskerken behoren tot het cultureel erfgoed. Al ruim 5 eeuwen is in dit Godshuis gedoopt, getrouwd en gerouwd door de generaties vóór ons. Nog steeds vervult de kerk een geestelijke, culturele en maatschappelijke functie in het hart van het dorp. Ook voor de vele gasten in de zomertijd.

### Spreekwoorden en gezegden

Veel van onze spreekwoorden en gezegden komen uit de Bijbel. ‘Niet van gisteren zijn’ komt uit Job 8,9, waar één van de vrienden tegen Job zegt: “Wij zijn pas van gisteren en wij weten niets, ons leven is als een schaduw...”. “Hoogmoed komt voor de val” volgens Spreuken 16,18. “Het is zaliger te geven dan te ontvangen” volgens Paulus in Handelingen 20,35. “Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet” komt uit de Bergrede van Jezus, volgens Matteüs 6,3. Soms zijn we, zogezegd, zo arm als Job, zo oud als Metusalem, zo sterk als Simson, zo wijs als Salomo of zo jong als Benjamin. En als je niet de ware Jacob bent, maar een ongelovige Thomas, kun je iemand zomaar verraden met een Judaskus. De laatste videoclip van David Bowie over ‘Lazarus’ is niet te begrijpen zonder het Evangelie van Johannes 11. En ‘The Passion’ in de Bijlmer is de actualisering van het lijdensverhaal van Jezus volgens het Evangelie.

### De gelijkenis van de verloren zoon

Veel Bijbelverhalen zijn ook bekend geworden door de indrukwekkende schilderijen van Rembrandt. Misschien is ‘De terugkeer van de Verloren Zoon’ uit Lucas 15,11-32 wel zijn bekendste schilderij. Daarbij geeft hij als schilder een eigen accent aan deze gelijkenis. Vol ontferming ontvangt de vader de verloren zoon met de subtiel geschilderde hand van een vrouw en de hand van een man. Ook laat Rembrandt het schilderlicht vallen op het gezicht van de oudste zoon, die het tafereel met zijn broer bedenkelijk gade slaat.



*De gelijkenis van de verloren zoon*

## Eindelijk thuis

Henri Nouwen (1932-1996) schreef hierover een fascinerend boek met de titel 'Eindelijk thuis'. "Een ogenschijnlijk onbeduidende confrontatie met een reproductie van Rembrandts 'Terugkeer van de verloren zoon' vormde het begin van een lang, geestelijk avontuur. Als een twintigste-eeuwse zoeker naar de zin van het leven, werd ik steeds meer in beslag genomen door een schilderij uit de zeventiende eeuw, waarop een gelijkenis uit de eerste eeuw is uitgebeeld". Zo begint Nouwen zijn bestseller.

## Terug naar Renesse

Is het ook niet een sprekende gelijkenis voor de nodige gasten die terugkeren naar Schouwen? Veel verloren zonen hebben een herkenbaar jeugdverleden in Renesse. Ze komen later tot inkeer, dankzij een barmhartig thuisfront. Ze keren als vader nog een keer terug naar Schouwen voor de herbeleving van hun levensverhaal. En ontdekken dan pas de oudste zoon, die zijn leven lang hier hard werkt in de recreatiesector om de kost te verdienen. Heeft de oudste zoon genoeg reserve of plezier in het werk om mee te genieten van de terugkeer van de verloren zoon in het goede leven van Schouwen? Aan de barmhartige vader zal het niet liggen: "Al het mijne is het uwe". U bent altijd welkom in de kerk, in het huis van de Vader. Midden in de week, maar ook in het bijzonder op zondagmorgen, als de Bijbel opengaat.

ds. Piter Goodijk



## In memoriam

*Overleden* is op 8 maart op 99-jarige leeftijd in het Hospice in Zierikzee ons meelevend gemeentelid *Jacoba (Koos)Tona Bezuijen*. De begrafenis vond plaats op 14 maart te Renesse, na een afscheidsdienst vanuit het dorps huis onder leiding van ds. Goodijk met een Lezing uit Psalm 139. Ook Erna Vos sprak samen met kleindochter Jacqueline een in memoriam uit. De man van Koos, Jan Iman, overleed op 21 oktober 1996, kort nadat ze verhuisd waren uit Ellemeet naar de Mauritsweg 21 in Renesse. Koos werd daarna een trouwe kerkgangster en bleef ook na haar verhuizing naar 'Duinoord' een trouw bezoeker van de weeksluitingen aldaar en via de kerktelefoon met onze gemeente verbonden. De verhuizing van het overzichtelijke Duinoord naar de onwennige nieuwe Duinen heeft haar niet goed gedaan, op haar oude dag. Wij herinneren ons haar als een bescheiden, vriendelijke vrouw en wensen haar zoon Daan en Riet in Ellemeet en dochter Jannie in Zierikzee alle goeds.

*Overleden* is op 9 maart op 87-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Goes onze dorpsgenoot ir. *Cornelis (Kees) Theophile Hart* van de Mauritsweg 80. De crematieplechtigheid vond plaats te Middelburg op 16 maart. Kees is geboren in Rotterdam, woonde vanaf zijn 9<sup>e</sup> jaar in Renesse, zat op de muziek en de voetbal. In 1958 rondde hij zijn studie in Delft af en trouwde hij met Danny. Na 40 jaar weggeweest te zijn, keerde hij in 1999 terug in Renesse. We wensen zijn vrouw Danny, met wie hij bijna 60 jaar getrouwd was, veel sterkte. Ook zijn zoon Peter en Christine op de Hogezoom 144.

*Overleden* is op zondagmorgen 11 maart in zijn kamer in 'De Duinen' op 91-jarige leeftijd *Janus(Jan) Machiel Schipper*. De begrafenis vond plaats op 15 maart te Renesse, na een afscheidsdienst vanuit het dorps huis onder leiding van ds. Goodijk. Ik las daarbij uit Psalm 69,1-7 en 14-17 en uit Matteüs 14,22-33. Ook Karel Steur en Riet Groenleer spraken enkele woorden ter herinnering aan Jan. Jan woonde en werkte in Rotterdam, als verpleegkundige bij Humanitas, woonde met zijn partner Henk in Zierikzee en in de Vronenburg in Renesse en de laatste fase woonde Jan in 'De duinen'. In de zomertijd voorheen vele jaren op camping 'Bona Fide'. Jan was geen gemakkelijke broeder, met veel dieptepunten en achterdocht in zijn leven, maar ook met een zachte kant voor velen. Toen Jan zwakker werd, werd zijn trouwe partner Henk, met wie Jan in 2010 trouwde, sterker. Henk bleef Jan trouw tot aan zijn laatste dag, toen hij het overlijdensbericht van Jan ontving tijdens onze kerkdienst in Renesse. Hoewel Jan zich vroeger als dooplid had laten uitschrijven uit de kerk, vond hij toch een nieuwe ingang en voelde zich, samen met Henk, thuis in onze dorpsgemeente. Wij wensen zijn partner Henk Korbee in de Vronenburg 1/7 Gods zegen over zijn verdere levensweg.

*Overleden* is op 29 maart op 93-jarige leeftijd in zorgcentrum 'Zoute Vierer' in Oost-Souburg *Dirkje de Gloppe-den Haan*. Haar begrafenis vond plaats op 5 april bij haar man Hendrik Bartel (2005) te Ellemeet. Haar afscheidsdienst was vanuit de kerk van Renesse, waar ze in de periode van 2007-2013 een trouwe kerkgangster was. Ze woonde toen in de Vronenburg (1/10). In haar afscheidsdienst zong een kwintet mee en las ds. Goodijk uit 1 Corintiërs 13,1-13 en uit Johannes 20,11-18. Haar gedenkster werd toevertrouwd aan het gedenkkleed. We wensen haar (klein)kinderen veel sterkte en troost, ook haar kleindochter Amanda en Peter op de Wellandweg 10 in Noordwelle.

*Overleden* is op 9 april in Zorgpension Zierikzee op 87-jarige leeftijd onze dorpsgenoot *Tiny Verkaaik-Sluyters*. De crematieplechtigheid vond plaats te Middelburg op 17 april. De afscheidsbijeenkomst vond plaats op 16 april in het dorps huis te Renesse, vooral ook voor de bewoners van de Vronenburg. Tiny was één van de bewoners van het eerste uur (Vronenburg 1/36).

*Overleden* is op 14 april in Westerduin 3 te Haamstede op 80-jarige leeftijd ons geliefd gemeentelid *Marinus Johannes Schaleven*. De begrafenis vond plaats op 20 april te Renesse, na een indrukwekkende uitvaartdienst vanuit de kerk, die hem zo vertrouwd was. Het koor, waarvan Rien lid was geweest, zong mee in de dienst. Zijn zoon Jacques en zwager Henk Blom herdachten Rien in hun in memoriam. Ik las uit het evangelie van Matteüs 5,3-10 en uit de Brief aan 2 Timoteüs 2,20-25. Ik typeerde de zachtaardige Rien in het troostvolle licht van de zaligsprekingen en via Timoteüs als een zeer betrouwbare medewerker van de gemeente van Christus. In zijn rol als ouderling-kerkrentmeester, koster, sleutelfiguur, gastheer en gids voor onze gemeente. Met veel respect voor zijn vrouw Adrie, die Rien, met de ziekte van Alzheimer, zo lang mogelijk thuis verzorgde op de Korte Reke 7. Hij ging uiteindelijk heen in vrede, na een lange zucht vanuit zijn stoel. Wij wensen Adrie en haar (klein)kinderen en allen die Rien missen Gods nabijheid, in het vertrouwen dat Rien bij God geborgen is.

*Overleden* is op 6 mei op 89-jarige leeftijd in zijn woning aan de Oostenbanweg 3 onze dorpsgenoot en oud-wiskundeleraar aan de Pontes *Arie Kort*. De crematie vond plaats op 11 mei in besloten kring. Wij wensen zijn kinderen en nabestaanden alle goeds.

*Overleden* is op 14 mei op 87-jarige leeftijd in de Vronenburg 1/41 onze dorpsgenoot *Jo ten Cate-van Essen*. De crematieplechtigheid vond plaats in Spijkenisse op 17 mei. Jo is geboren in Hengelo en was sinds 2 jaar weduwe van Jan ten Cate, met wie zij 63 jaar getrouwd was. Ze woonde nog maar kort in Renesse en kon zich hier niet meer aanpassen vanwege haar

achteruitgaande gezondheid. We wensen haar dochters Anita op de Stoofweg 7 en Eveline op de Van Kloosterweg 11 alle goeds.

*Overleden* is op 24 mei op 73 jarige leeftijd in zijn woning aan de Stoofweg 5 *Peter Meijrink*. Na een ernstige ziekte en een kort ziekbed. De crematieplechtigheid vond plaats in besloten kring op 29 mei. Peter kwam, met vervroegd pensioen, met zijn vrouw Marga in 2003 vanuit Gouda in Renesse wonen. Ik ken hem als een sympathieke, sportieve, bescheiden, zorgzame, plichtsgetrouwe, dienstbare dorpsgenoot. Jarenlang verzorgde hij met de kopieerploeg de ruim 900 uitgaven van 'Vantkerkplein'. Dan waren ze bijna een week in de kerk bezig. Vlak vóór zijn heen gaan mocht ik hem nog bewust de Zegen meegeven. Peter is gedoopt met de mooie katholieke namen Petrus Maria. Met die namen vinden we hem terug op het gedenkkleed in de kerk. We wensen zijn creatieve vrouw Marga veel kracht van Boven.

Tenslotte volgt hieronder het gedicht dat Danny Hart-Christiaanse van de Mauritsweg 80 opdroeg aan haar overleden man. Dat het velen mag troosten.

### *Liefde*

*Liefde dat is geen verliefdheid  
Liefde dat is eeuwige trouw  
En die heb je mij gegeven  
En die geef ik ook aan jou*

*Vijfenzestig jaar geleden  
Zag jij mij en ik zag jou  
Het is gek, al lag er sneeuw toen  
Plotseling was de hemel blauw*

*En we wisten toen al zeker  
We zouden samen verder gaan  
En zo is het toen begonnen  
En zo is het toen gegaan*

*En nu ik je dan moet missen  
Ook al doet dat vreselijk pijn  
Altijd zul jij in mij leven  
Altijd zul jij bij mij zijn.*





## Korte berichten

Op zondagavond 17 juni, om 19.30 uur, is er een **Taizé-viering** in de kerk van Renesse. Een meditatieve viering met een Taizékoor in ons midden. Een viering, die geïnspireerd wordt door het oecumenisch klooster in Taizé in Bourgondië in Frankrijk, waar vele jongeren naar toe trekken.

Op 29 juli om 10:00 uur wordt de Nederlands-Duitse dienst gehouden in de Jacobuskerk te Renesse o.l.v. Pfarrer Frank Mischnick.

Iedere woensdag bent u welkom in de kerk van Noordwelle: 17.00 uur: **meditatief zingen** van Taizé- en Iona-liederen met Liesbeth Franken -18.00 uur: vesper (kloosterviering)-18.30 uur: warme maaltijd (opgave op maandag via [info@kloosterwelle.nl](mailto:info@kloosterwelle.nl))

Op woensdag 1 augustus, van 11.30 uur-19.30 uur, is er in de kerk van Noordwelle een **retraitedag** van Kloosterwelle voor vakantiegangers (opgave uiterlijk 29 juli via [info@kloosterwelle.nl](mailto:info@kloosterwelle.nl)). Zie nadere info via de website van [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)

Op 5 september, van 8.00-20.00 uur, is weer de reguliere **retraitedag** van Kloosterwelle, met 3 kloostervieringen om 8.00, 12.00 en 18.00 uur, 3 verzorgde maaltijden, met 3 groepsgesprekken over stilte en zingeving, met 2 meditatieve wandelingen, met een muzikale meditatie en stille tijd (opgave uiterlijk 2 september via [info@kloosterwelle.nl](mailto:info@kloosterwelle.nl))

De hele zomer is de kerk van Noordwelle open van 10.00-17.00 uur. Op iedere woensdag met de weekmarkt is de kerk van Renesse open van 10.00-14.00 uur met een **expositie** van dorpsgenoten over 'Cultureel Erfgoed'; ansichtkaarten hiervan zijn te koop voor 50 cent per stuk en er is ruimte voor een pastoraal gesprek of voor de stilte-en kaarsenhoek, de boekenhoek, de koffiehoek met krant in het koor, de openstelling van de toren. Ook op de zaterdagavonden met de avondmarkt op 7 en 21 juli, 4 en 25 augustus, van 19.00-22.00 uur.

Iedere donderdagavond in juli en augustus, van 20.00-21.00 uur, is er een **concert** in de kerk van Renesse, behalve in de kermisweek op 26 juli: dan in de kerk van Noordwelle (collecte bij de uitgang)

Op 8 september is de jaarlijkse **Monumentendag** in beide dorpskerken van Renesse en Noordwelle. Op het kerkterrein van Renesse (ipv. bij camping 'De Kempe' zoals vorige jaren) staat dan de tent van de organisatie van J-Walk, voor de start van de jaarlijkse wandeling voor de kankerbestrijding, ter herinnering aan de dappere Jolien. In de kerk van Noordwelle is een orgelconcert op het 150-jarig Flaes-en Brünjes orgel.



De 4 kerken van Burgh-Haamstede (Platboslaan), Scharendijke en Renesse/Noordwelle zijn goed op weg naar één Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee. De centrale kerkenraad maakt nu gezamenlijk inhoudelijk en financieel beleid. Doel is voorlopig om alle 5 dorpskerken open te houden en vaker samen te vieren, roulerend langs de 5 kerken. De diensten in Renesse en Noordwelle zijn nu grotendeels gezamenlijk en steeds meer om en om. Op 17 juni is er weer een informatief gemeenteberaad na de kerkdienst in Renesse over de samenwerking. Zie verder het rooster achter in dit blad. U kunt ook meer lezen in de nieuwsbrief, verkrijgbaar in de kerk. Ook ligt er een nieuwe **zomerglossy 'Zin in Schouwen'** in alle kerken, met o.a. een heel zomerprogramma, bedoeld voor onze gasten en toeristen.



*o.a.deze ansichtkaart is te koop voor 50 ct in het koor van de kerk, n.a.v. de expositie 'Cultureel Erfgoed'*

## Boeken

Soms zit het mee, soms zit het tegen.

De planning voor de voorjaarsboekenmarkt was zaterdag 28 april. Toen we dachten dat de reservering akkoord was, bleek dat de kerk voor deze datum al was vastgelegd voor een ander evenement. Dat was een tegenvaller, want 28 april was het begin van de meivakantie en tevens een markt op de Reke. Dat werkt in het voordeel wat betreft kijkers en kopers op de boekenmarkt. Dat was de eerste tegenvaller. De nieuwe datum was 21 april. De tweede tegenvaller was het prachtige zomerweer op de 21<sup>e</sup> april. Tot 12 uur was de verkoop op peil, maar daarna gingen de meeste gasten liever naar het strand dan naar de kerk. Begrijpelijk. De opbrengst was aanmerkelijk lager dan in 2017, maar met een totaal van ruim € 850 waren we toch tevreden.

De voorraad boeken is ook ingezet op de Renessedag. Op 12 mei is de kerk volgezet met boeken en op deze dag is er weer een grote omzet geweest. Inmiddels is half april ook de verkoop van de boeken op woensdag in de kerk gestart. De verkoop komt nog moeizaam op gang, maar het seizoen is nog lang, ik waag me dan ook nog niet aan een voorspelling wat we gaan verkopen.

Het is de bedoeling dat we op 5 juni weer gaan beginnen om de voorraad boeken helemaal opnieuw te gaan sorteren. De planning is, dat we dat elke dinsdag doen in of liever met mooi weer buiten de opslagschuur bij Bé Huttinga. Net zo lang tot we alle boeken weer in handen hebben gehad. Bent u ook uw boekenkasten aan het opruimen, we kunnen uw boeken altijd gebruiken. Een telefoontje naar Wim van der Waal 0111-461745, of mail [waalrenesse@zeelandnet.nl](mailto:waalrenesse@zeelandnet.nl) en we maken een afspraak over halen of brengen. Misschien wit u ook wel meehelpen in onze boekentoko, dat kan altijd. Telefoonnummer en mailadres zijn hetzelfde.

En zoekt u nog leesplezier voor de vakantie? De boekenkast in de kerk is elke woensdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

## Het lied is bijna uit

Op de ledenvergadering van 12 april van het Kerkkoor Renesse is het besluit gevallen dat we gaan stoppen. We zijn niet meer in staat een representatief koor te formeren. Het komt voor de meeste leden niet onverwacht. Met lede ogen zien we de laatste jaren het aantal leden fors terug lopen. Niet dat men het zingen niet meer leuk vindt, maar fysieke ongemakken maken dat de leden afhaken. De vergrijzing vraagt haar tol. Dankzij een aantal zangers en zangeressen die bereid waren het koor te versterken konden we in 2016 en 2017 nog een representatieve bijdrage leveren aan de kerstnachtdienst. Maar het werd steeds moeilijker. Aan de

leden is de vraag voorgelegd of we nog door willen gaan. Er zijn wat alternatieven genoemd, maar de meerderheid van de aanwezige leden ziet geen perspectief meer.

Het is de tweede keer dat een Hervormd Kerkkoor in Renesse ter ziele gaat. De eerste keer was in 1962. Twee jaar later wordt op initiatief van de kerkenraad een nieuw koor opgericht. Dit koor heeft dus 54 jaar bestaan. Het is jammer, maar het is de zoveelste vereniging in Renesse die er mee stopt. De moderne tijd vraagt om een andere invulling van de vrije tijd. Jongeren hebben niet meer die interesses als hun ouders of hun grootouders. Als de jongere generatie zingt dan is het in een popkoor, gospelkoor of in een band, met muziek welke van hun generatie is. We moeten het stoppen van het kerkkoor gewoon accepteren, niet jeremiëren, denken dat het anders had gekund. De tand des tijds heeft haar werk gedaan en daar moeten we mee leven. Sommige leden zingen misschien nog in een ander koor, andere zullen misschien wel blij zijn dat ze donderdagavond niet meer de deur uit hoeven.



Namens het bestuur dank ik iedereen die de afgelopen 54 jaar haar of zijn best heeft gedaan om van het Kerkkoor Renesse een succes te maken. Dirigenten, pianisten, zangeressen en zangers. De medewerking van de kerkenraad die altijd gratis de oefenruimte ter beschikking heeft gesteld. De trouwe donateurs, die jaar in, jaar uit het koor financieel hebben gesteund. Formeel zal het koor nog zeker tot eind 2018 bestaan. Er moet nog het één en ander geregeld worden voordat de vereniging officieel ontbonden wordt.

En zoals het in het bedrijfsleven wordt genoemd, wordt onderzocht of een doorstart mogelijk is, bijvoorbeeld alleen een koor voor de kerstnachtdienst. Onze dirigente Liesbeth Franken is met dit onderzoek aan de gang. We sluiten voorlopig ons liedboek, maar wie weet is ons lied nog niet uit. Namens het bestuur: Wim van der Waal.

## Drie tanden in het riet

door Henk Blom

Op koningsdag werd ik in het dorps huis na het fantastische ontbijt aangesproken door Karin van Ham (Wilhelminaweg) en haar moeder (Oranjehof). Of ik belangstelling had voor een sprookjesboek uit 1942. Nou, natuurlijk! De sprookjes waren in Nederlandse dialecten opgeschreven. Inmiddels heb ik het in mijn bezit. Een echt oorlogsboekje, op lichtbruin papier gedrukt, uitgegeven in Amsterdam door "Elsevier". Met steun van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. We moeten daarbij wel bedenken, dat dit departement vooral de Germaanse cultuur wilde beschermen. In de inleiding schrijft Prof. Dr. Jan de Vries, dat volgens hem de streektaal "getrouwelijk" moet worden weergegeven. Dat is nu juist wat ik dit keer niet doe.

*Rembrandt  
De vlucht naar  
Egypte*



Het korte Zeeuwse stukje “Drie tanden in het riet” is opgetekend in Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen), waar nog altijd veel belangstelling is voor sprookjes, griezelverhalen enz. Ik heb het voor Van het Kerkplein vertaald in het Schouwse dialect.

Drie tanden in het riet.

Â je 's goed kiek naer 't riet dat in de dulven in in de krekken groeit, dan kê je zie, dat 'r in aalk blad drie tanden stae. D'r is gin blad of die drie tanden stae d'r in. Dat is nog uut d'n tied dat Onze Lieven Eer most vluchte naer Egypte. Onze Lieve Vrouwe in Onze Lieven 'Eer zaete op 'n ezel in dien ezel ao grôoten oenger. Ie perbeerde aolsmâ om van 't riet lengst de wegt in de dulve te bieten. Mâ d'n eilihe Jozef ao aest in d'n ezel mocht gin moment bluve stae. De blaedjes van 't riet slipte aalke keer tussen z'n tanden dû. Ie kon d'r gin ofbiete, mâ z'n tanden stienge d'r wè in. In ze stae d'r nog in, dat kê je eêl goed zie.

## Renessenaars in vroeger dagen

door Henk Blom

Leendert Verseput (1903- 1981)  
 Wanneer we goed tellen, zijn er omstreeks 1940 wel zeven kruideniers in Renesse. Ik zit bij Nel Zwiers-Verseput en Jan Zwiers en we komen tot het volgende rijtje: Beije van het Tramstation (nu restaurant Helder), Marietje Braber (nu Appartementen Hotel Renesse), Jan-Piet van den Hoek (nu Landgraaf), Leendert Verseput (nu restaurant Het Paard), Nico Krijnse-Locker (nu The World of Drinks), Kees van Felius (nu kledingwinkel) en Hubrecht de Feiter (nu La Costera).



*Marinus Verseput*

Marien Verseput was de grootvader van Nel en is eerst getrouwd geweest met Elisabeth de Boer en daarna met Maria van IJsseldijke. Hij kreeg vijf kinderen, waaronder Leendert (1903) en Koos (1913). Marien trof het niet, net als veel andere mannen van zijn leeftijd moest hij in de Eerste Wereldoorlog lang dienen als militair. Het gezin verhuisde in de Tweede Wereldoorlog naar Hoek, maar kwam later weer terug naar Renesse en begon daar een winkel op de Hogezoom.

Een van de eerste auto's in Renesse was die van de familie Verseput met het nummer K7352. Let op het telefoonnummer:3 In het postkantoor aan de Lange Reke zat de telefoniste die je doorverbond.



In de twintiger jaren nam Leendert de winkel over. Vader Marien liet een huis bouwen naast de winkel aan de kant van de Oude Moolweg. Leendert trouwde in 1928 met Tannetje Kappers en kreeg twee kinderen, in 1930 Rien en in 1939 Nel. Jarenlang werkte Leendert in goede verstandhouding samen met zijn broer Koos. In de winkel verkochten ze kruideniersartikelen en textiel.





*Leendert links en Koos rechts*

We begonnen dit stukje al met de constatering dat er zo'n zeven kruidenierswinkels waren en ieder probeerde natuurlijk zoveel mogelijk klanten te krijgen. Kwamen er vakantiegangers in een huisje dan ging je er meteen op af. Soms trof je er dan al de concurrentie, dan had je pech. Ook aan vakantiegangers in tenten leverde je boodschappen. Waren de toeristen naar het strand, dan legde je de boodschappen in de tent, met soms vervelende gevolgen. Als het erg warm was troffen de klanten de boter gesmolten aan.

Het bezit van een auto gaf je wel een beetje een voorsprong, want je kon dan ook buiten Renesse gemakkelijk boodschappen afleveren. Zo had Leendert klanten in Ellemeet, Serooskerke, Noordwelle, Haamstede en Burghsluis. Daar was hij een paar dagen in de week druk mee, eerst de boodschappenboekjes ophalen, dan de boodschappen bij elkaar zoeken en daarna de bestelde boodschappen afleveren. Dat deden de concurrenten ook. Van den Hoek en De Feiter hadden een paard en wagen ter beschikking.

Er was in de winkel altijd veel te doen. Stroop zat in een groot vat en moest in de kleinere bussen van de klanten overgeheveld worden. Maar 's winters was de stroop zo hard, dat ze eerst op de kachel gezet moest worden. Soms werd de stroop op de kachel vergeten en was er het nodige gelekt. Dan zat er veel onder het kleverige spul! Alles moest voor de klanten worden afgewogen: suiker, zout, soda, erwten, bonen etc. Een



populair verkoopartikel waren de Witte-Kruispoeders. Die zaten al in zakjes. Maar Nel weet nog heel goed dat haar geleerd werd hoe ze een zak voor de andere artikelen moest dichtvouwen. Wat een verschil met de latere supermarkten.

In 1951 besloten de broers tot een verandering. Koos begon voor zichzelf een winkel met alleen textielwaren op de Lange Reke. Voor Leendert bleven de kruideniersartikelen over, maar ook na die splitsing bleef er veel te doen in de winkel, vooral op vrijdag en zaterdag. Op zondag was de zaak gesloten. Naast al het werk was er nog tijd om naar de Sociëteit te gaan of naar de vergadering van het Mussengilde. Tannetje en Leendert waren beiden lid van de Rederijderskamer De Watergeus. Ja, dan moest je natuurlijk ook je rol leren, anders kon je deelname in een volgend toneelstuk wel vergeten.

In 1958 nam zoon Rien de winkel over. Leendert bleef nog wel meehelpen, maar zijn gezondheid werd minder en dus moest hij met het werk in de winkel stoppen. Hij overleed in 1981. Rien bleef nog acht jaar de winkel doen. De zaak werd overgenomen door Reehorst, die er een prachtige viswinkel liet verrijzen



*Vier generaties Verseput: van r naar l: Marien, Leendert, Rien en Leo*

## Zomeravondconcerten 2018

### AVONDCONCERTEN

### ZOMERPROGRAMMA 2018

### JACOBUSKERK RENESSE

**Alle concerten beginnen om 20.00 uur**



**5 juli: Encore o.l.v. Harry Schroevers**  
Accordeon ensemble. Van klassiek tot pop

**12 juli: Klezz.**  
Klarinet-ensemble met bijzondere bijdrage van Petra Warnar zang.

**19 juli: Schouwse avond o.l.v. Henk Blom**  
m.m.v. Schouws Koperensemble, Leni Blom  
Schouwse voordracht en Kees Groenleer orgel.  
David en Elvira Vos, zang & piano.

**26 juli: i.v.m. kermis op Renesse**  
**Concert in de Corneliuskerk Noordwelle.**

**Kaleidoscope o.l.v. Liesbeth Franken**  
Een programma vol afwisseling van Franse chansons naar Ierse hymns,  
Amerikaanse folksongs en gospel, Jiddische en Sefardische liederen.

**2 aug.: Orgelconcert door Jan van Westenbrugge.**

**9 aug.: Duo "Gabriele en Julio"**

Programma bestaande uit Celtic Folk songs en eigen liedjes.

**16 aug.:Orgelconcert door Joost de Nooijer.**

**23 aug.:Trio Les Amis o.l.v. Marina Eckhardt**

Mandoline – gitaar, accordeon

**30 aug.:The Blue Stocking Singers**

Bekende popliedjes en ballads.



*Niets dringt zo diep in het binnenste van de ziel door als ritme en melodie.*

*Plato*

## Koffiepauzepraat

De Renessedag 12 mei jl. was een groot feest met giga veel mogelijkheden voor jong en oud. Wij willen alle 120 vrijwilligers en al onze sponsors heel HARTelijk bedanken voor hun inbreng en inzet.

Zonder hen was er geen 32e Renessedag mogelijk geweest en dus geen geldelijk gewin voor tennis, voetbal en de PKN-kerk Renesse/Noordwelle.

Opbrengst: netto €17.000,- Super dus. Het bedrag zal verdeeld gaan worden onder genoemde partijen. Ter verbetering van sportaccommodaties, vervolmaken van jeugdopleidingen en.....instandhouden van 2 monumentale kerken.

Iets gemist? Belangstellend naar uitslagen loterij? zie [www.Renessedag.nl](http://www.Renessedag.nl)

Ook dit jaar staan onze kerken weer in het middelpunt van de belangstelling op de zo bekende Monumentendag, d.d. 8 september.

Ongetwijfeld zullen er weer velen de kerk gaan bezoeken en zullen de informatieboekjes over inrichting en gebruiken weer beschikbaar zijn.

Met hulp van veel vrijwilligers!

BankGiro  
Loterij

Open  
MONUMENTENDAG

Het federatieproces om te komen tot 1 Kerk Schouwen aan Zee loopt volop. Veel betrokken gemeenteleden en Kerkenraad/Kerkrentmeesters volgen actief deze ontwikkeling. Met toewijding maar ook met gezond verstand, want er staat nog al wat op het "spel".

Een infomagazine is in de kerken aanwezig.

Mede door genoemd proces zijn er in Renesse en Noordwelle roosterwisselingen geweest. Meestal is er nog maar 1 kerkdienst op de zondag of er moet een speciale zondag zijn.

Een aanrader om zeker de website te bezoeken: [www.renessenoordwelle.nl](http://www.renessenoordwelle.nl)

Bent u niet in de gelegenheid om een kerkdienst te bezoeken dan kunt u gehaald en weer thuis gebracht worden of u volgt e.e.a. via, weer een website, [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

Kerkelijke financiën: de actie kerkbalans loopt goed, maar wij vragen nog aandacht om na te kijken of de toezegging in januari gedaan ook al is overgemaakt. Dank!

De vakantietijd nadert om de accu weer eens op te laden. Dat wensen wij iedere lezer en mocht u na de vakantie iets voor de kerk willen doen: hartelijk welkom, er zijn klussen genoeg. Van 1 uur in de week tot.....max?

groet van Gean Huttinga, John Braber, Leo Lemsom, Lex Veenstra

## **Mag ik u voorstellen: Fred van Batenburg**

Een bijdrage van Wim van der Waal.

Op een koude meiavond maak ik kennis met Fred van Batenburg uit Noordwelle. Veel lezers in Renesse zal deze naam niets zeggen, maar de meeste inwoners van Noordwelle kennen Fred ongetwijfeld. Hij is nu een jaar voorzitter van de Dorpsraad, die heet nu anders maar daar kom in de loop van dit artikel op terug.

Fred van Batenburg is geboren en getogen in Utrecht. Daar stond zijn wieg in 1960. Hij krijgt een katholieke opvoeding, met communie en dergelijke, maar is nu buitenkerkelijk. Hoewel hij nog wel gelooft. "Je hoeft niet een religie te belijden om religieus te zijn".

Na de lagere school heeft hij een HBO-opleiding gedaan, of beter gezegd hij heeft er twee gedaan nl. PW en HEAO. Hij is van een geboortjaar dat men de militaire dienstplicht nog moet vervullen, dus voor de HBO-opleiding



*Fred van Batenburg*

wordt hij meteen ingelijfd. Maar zijn kennis is nog niet volmaakt, tijdens zijn werkzaam

leven bereikt hij het universitair niveau. In 1986 is Fred afgestudeerd. Hij heeft bij diverse bedrijven gewerkt als H.R Manager, dat staat voor Human Resource Manager. Wat doet iemand met dit beroep? Bij grote en middelgrote bedrijven heeft deze manager tot taak om het personeelsbeleid in goede banen te leiden.

Freds eerste studentenbaan, begeleider in een buurthuis, was in Utrecht in dezelfde wijk (Zuilen) als waarin onze dominee Goodijk werkzaam is geweest. Ze hebben elkaar nooit ontmoet in Utrecht, maar dit gegeven is in Noordwelle boven water gekomen.

Wie denkt dat Van Batenburg alleen maar aan het studeren was heeft het mis. Zo heeft hij op vrij hoog niveau gevoetbald bij Elinkwijk en DOS'01. Beide clubs met een rijke voetbalhistorie, in 1970 gefuseerd met DOS en Velox tot wat we nu kennen als de FC Utrecht. Elinkwijk als amateurvereniging speelt nu in de Hoofdklasse. Door een blessure heeft Fred een punt moeten zetten achter zijn voetbalcarrière. Fred kijkt nog wel graag naar voetbal. Maar voor het verenigingsleven is hij behouden, want zijn hobby is onder andere leiding geven aan verenigingen.

De familie Van Batenburg heeft 2 kinderen, die allebei elders studeren. Door Freds werkzaamheden verhuisde de familie van Utrecht in 1988 naar Hellevoetsluis. In 1995 heeft Fred zijn baan beëindigd en is als zelfstandig ondernemer begonnen. Maar sinds kort is hij in dienst getreden bij Heerema FG Vlissingen. In 2013 komt de familie te wonen in Noordwelle, in de prachtige Dorpsring. Iemand met leidinggevende kwaliteiten en ook nog eens geïnteresseerd in het besturen van verenigingen wil men graag bij de plaatselijke gemeenschap betrekken. Het enthousiaste bestuur van de Dorpsraad Noordwelle weet Fred dan ook snel te vinden en zo wordt hij in mei 2017 voorzitter van deze raad. Maar de structuur van de Dorpsraad is totaal gewijzigd. In januari 2017 is het dan prachtig gerenoveerde Dorpshuis overgedragen aan de inwoners van Noordwelle. Daartoe is opgericht de Stichting Dorpshuis Noordwelle, en naast deze stichting is ook een nieuwe vereniging opgericht. De Vereniging Leefbaarheid Noordwelle, in feite de voortzetting van de oude Dorpsraad, maar met een andere taakomschrijving. Het dorpshuis wordt geheel gerund door vrijwilligers. Zowel de stichting als de vereniging hebben dezelfde bestuurders.

In het dorpshuis vinden veel activiteiten plaats. Ik zal er een paar noemen: een snackavond, de koningsnacht, een barbecue, dauwtrappen, een mosselavond, een Indische avond. Het komt voor dat men bij zo'n activiteit wel 70 deelnemers telt. En dat is best veel voor een gemeente die op 28 maart jl. 316 inwoners telt. Die actieve Noordwellenaars kom je ook tegen bij de organisatie van de Strao, van de Power Horse Competition en bij de geweldige kerstboom die men in december importeert uit de Eifel in Duitsland. Je komt deze personen ook weer tegen bij de Daames van Noordwelle en de Heeren van Noordwelle.

De dorpsgemeenschap heeft een goede relatie met de gemeente Schouwen-Duiveland. Burgemeester Rabelink en wethouder van Burg hebben regelmatig contact met de vertegenwoordigers van het dorp en zijn graag geziene gasten in Noordwelle.

Nog een nieuwtje. Binnenkort wordt er in Noordwelle een standbeeld geplaatst van een wit paard en wordt het dorp gepresenteerd als het TREKPAARDENDORP.





Dit nummer van “Van het Kerkplein” komt ook in veel handen van toeristen. Ik heb aan Van Batenburg gevraagd: hebben de toeristen ook wat te zoeken in Noordwelle? Zondermeer, wat te denken van 13 gebouwen, de meeste in de Dorpsring, die op de lijst van Rijksmonumenten staan. Maar ook het bezoek aan de Corneliuskerk, waar regelmatig diensten worden gehouden. De travalje in de Dorpsring, en een knooppuntenroute fietsen door en rond Noordwelle. En voor de fietsers heeft het Dorpshuis dit jaar een noviteit. Er wordt een keurig terras ingericht, waar men kan pauzeren, een kopje koffie of iets anders gebruiken, een toilet bezoeken, kortom een voorziening waar men trots op kan zijn. Daarbij is er een speeltuintje voor de kleinere vakantiegangers.

Maar fietsers, wel heel goed opletten bij het oversteken van de Stoofweg of de Wellandweg. Want dan noem ik nog een andere activiteit van de Dorpsraad: de veiligheid van het dorp. Men is in gesprek met gemeente en andere instanties om bij de herinrichting van de Stoofweg deze oversteekplaatsen veel veiliger te maken.

Fred van Batenburg en zijn medebestuurders hebben heel wat op hun bordje om de grote groep vrijwilligers enthousiast te houden en het dorp leuk te houden om te wonen.

En velen willen van Noordwelle hun vaste stek maken. Fred vertelde mij dat woningen, die te koop worden gezet, relatief snel worden verkocht. Het geheim van de Noordwellenaars: Men wil elkaar graag helpen, een echt dorp met echte mensen zoals bezongen door Wim Sonneveld. U weet nu wie Fred van Batenburg is en bovenal: we zijn bijgepraat over dat prachtige trekpaardendorp Noordwelle.

## Vakantiekoor 2018

Zoals gebruikelijk de laatste jaren zal er nu ook weer een Vakantiekoor worden samengesteld uit Nederlandse en Duitse zangers en zangeressen. Daarvoor vragen wij uw hulp. Deze dienst is op zondag 29 juli in de Renesser Dorpskerk. De dienst begint om **10.00 uur** en niet zoals gebruikelijk om 9.30 uur. Zangers en zangeressen, meld u aan. Een groot koor met een goede samenstelling helpt mee aan een fijne kerkdienst. De muziek, die nog uitgezocht moet worden, zal natuurlijk ingestudeerd worden, en wel op vrijdag 27 en zaterdag 28 juli om 19.00 uur. Er is een nieuwe Duitse dominee: Frank Mischnick uit Titz. Ds. Goodijk zal met hem overleg plegen o.a. over de liederen. Evenals voorgaande jaren zal Elvira Vos de dirigent zijn. Wij rekenen op u als zanger(es).

Neem contact op met Elvira: 0111-651814, of via e-mail: [davos@zeelandnet.nl](mailto:davos@zeelandnet.nl)

Met muzikale groet,  
Elvira.

## Dirck Crabeth

(omstreeks 1560)

### **Jona en de walvis.**

Komt u wel eens in Gouda? Bezoek dan vooral de St. Janskerk met de gebrandschilderde ramen, de Goudse Glazen. Een er van is: Jona en de walvis. We hebben in Renesse er een musical van gespeeld, misschien kunt u zich er nog iets van herinneren. Heel kort een deel van het verhaal: Jona moet van God naar de stad Ninevé om haar ondergang aan te zeggen. Maar hij wil dat liever niet doen, hij gaat met een schip juist de andere kant op. Dan gaat het onverwacht heel erg stormen en de schepelingen vermoeden dat het de schuld van iemand op het schip is. Ze werpen het lot en Jona is de schuldige. Ze gooien hem overboord, maar hij wordt door een

grote vis opgeslokt, die hem na drie dagen uitspuwt in de buurt van Ninevé. Nu gaat Jona wel. Hij profeteert dat de stad na 40 dagen zal worden omgekeerd. De Ninevieten bekeren zich en de stad wordt niet verwoest, want de mensen hebben zich bekeerd, of wel “omgekeerd”.

Dirck Crabeth werd beïnvloed door de Italiaanse kunstenaars, zoals Michel Angelo. Bij hen waren de gestalten groot en verheven. Dat zien we ook op dit gebrandschilderde raam. Jona is er twee meter hoog, de bek van de vis die hem net heeft uitgespuwd meer dan 2.80 m. Het raam zelf is trouwens 4 m. hoog. Op de achtergrond is Ninevé te zien en rechts het schip waar Jona van af wordt gegooid. Hij wordt net gejonast! Maar de vis ligt al klaar om hem op te vangen. Hier heeft Crabeth het wel de begunstigers van het raam naar de zin gemaakt, want dat waren de visverkopers van Gouda.

Terug naar de hoofdfiguur: Jona. Zoals hij hier is afgebeeld, stoer en vastbesloten kun je zijn onheilsprofetie verwachten: Nog 40 dagen en dan....

Maar er is meer. Hij heeft in zijn linkerhand een golvend lint waarop staat: ecce pl(us) q(uam) Jonas hic. Dat betekent: zie, meer dan Jona is hier. Dat zei Jezus, toen de Farizeeërs hem kritische vragen stelden. Het is een waarschuwing: denk er om, de Nineveeërs ontlieden hun oordeel door naar de profeet te luisteren, dan moeten jullie, zonen van Israël, helemaal goed opletten.

Het plaatje wordt nog ondersteund door het glas-in-loodraam er naast, waar het laatste avondmaal is uitgebeeld. Om het hoofd van Christus staat daar bij: zie, meer dan Salomo is hier.

Je hoeft niet persé naar Italië om mooie dingen te zien, we hebben in Nederland ook veel moois.

Henk Blom



## Kerkdiensten

# *Jacobuskerk - Renesse*

### KERKDIENSTEN RENESSE

17-06-18	09.30 uur	ds. Goodijk
24-06-18	09.30 uur	ds. Goodijk, <i>kinderdienst</i>
1-07-18		geen - zie Noordwelle
8-07-18	09.30 uur	ds. v.d. Jagt
15-07-18	09.30 uur	ds. Boomsma
22-07-18	09.30 uur	ds Goodijk
29-07-18	<b>10.00</b> uur	ds Goodijk / Pf Mischnick <i>Nederlands-Duitse dienst</i>
5-08-18	09.30 uur	ds. v.d. Jagt
12-08-18	09.30 uur	ds. Goodijk
19-08-18	09.30 uur	ds. v.d. Kooij
26-08-18	09.30 uur	ds. de Heer
2-09-18		geen - zie Noordwelle
9-09-18	09.30 uur	ds. Silvis
16-09-18	09.30 uur	ds. Goodijk

# *Corneliuskerk - Noordwelle*

### KERKDIENSTEN NOORDWELLE

17-06-18		geen - zie Renesse
24-06-18		geen - zie Renesse
1-07-18	11.00 uur	ds Goodijk <i>m.m.v. koor uit Middelburg</i>
8-07-18		geen - zie Renesse
15-07-18		geen - zie Renesse
22-07-18	11.00 uur	ds. Goodijk
29-07-18		geen - zie Renesse
5-08-18	11.00 uur	ds. v.d. Jagt
12-08-18	11.00 uur	ds. Goodijk
19-08-18		geen - zie Renesse
26-08-18		geen - zie Renesse
2-09-18	11.00 uur	ds. Boersma
9-09-18		geen - zie Renesse
16-09-18		geen - zie Renesse

## Adressen kerkelijke instanties:

- **Predikant:** ds. Piter Goodijk, tel. 0111-461384, Kromme Reke 4, 4325 AL Renesse, e-mail: [goodwest@zeelandnet.nl](mailto:goodwest@zeelandnet.nl)
- **Secretaris:** Frans Dudok, mob. 0634284081, Korte Moermondsweg 3, 4325 LA Renesse, e-mail: [scriba.renessenoordwelle@gmail.com](mailto:scriba.renessenoordwelle@gmail.com)
- **Penningmeester:** Gean Huttinga-Steur, mob. 0613144403, Zuidwellewekken 6 4325 SH Noordwelle, e-mail: [dennis-marco@planet.nl](mailto:dennis-marco@planet.nl)  
Banken:  
Rabobank rekening NL79RABO0357807286 t.n.v. Kerkrentmeesters C.V.K. PKN HG Renesse/Noordwelle  
ING rekening NL98INGB0000113395 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PKN Herv. Gem. Renesse-Noordwelle  
(Bij de secretaris/ontvanger zijn ook collectebonnen verkrijgbaar)
- **Diakonie & Zending:** penningmeester Elbrich v.d. Woude, Dorpsring 9, Noordwelle. mob. 0641023289. [elbrichvdwoude@gmail.com](mailto:elbrichvdwoude@gmail.com)  
Banken: Diaconie en bloemenpot: ING rekening NL50INGB0000216109, t.n.v. diaconie N.H. Gem. Renesse/Noordwelle;  
Zending: Zending: zendingbusjes bij de ingang van de kerk.
- **Van 't Kerkplein** (huis-aan-huisblad, 3<sup>e</sup> maand van elk kwartaal): Henk Blom, tel. 0111-461254 Kromme Reke 12, 4325AL Renesse, email: [blomscha@outlook.com](mailto:blomscha@outlook.com)
- **Website:** [www.kerkrenessenoordwelle.nl](http://www.kerkrenessenoordwelle.nl) contactpersoon Coby Kalis-Los, tel. 0653373435, e-mail: [kalislos@zeelandnet.nl](mailto:kalislos@zeelandnet.nl)
- **Organisten;**  
Jacobuskerk: Kees Groenleer, tel. 0111-653064, Haeskenshof 4a, 4328 CE Burgh-Haamstede, e-mail: [cgroenleer@zeelandnet.nl](mailto:cgroenleer@zeelandnet.nl)  
Corneliuskerk: Ton Kranendonk, tel. 0111-461733, Jan Delstlaan 18, 4326 AH Noordwelle, e-mail: [anthonyvon@zeelandnet.nl](mailto:anthonyvon@zeelandnet.nl)
- **Gebruik kerkgebouwen:**  
Contactpersoon John Braber, e-mail: [info.kerken.renessenoordwelle@gmail.com](mailto:info.kerken.renessenoordwelle@gmail.com)
- **Huisbezoek** kan aangevraagd worden via pastoraal team: Leni Blom, Riet Delst, Marja Fennet, Adrie de Goede, Riet Groenleer, ds Piter Goodijk (email: [goodwest@zeelandnet.nl](mailto:goodwest@zeelandnet.nl), tel. 0111-461384).
- **Ledenadministratie:** Ellen Kraaijenbrink email: [ellenkraay@zeelandnet.nl](mailto:ellenkraay@zeelandnet.nl)
- **Abonnementen kerkbode:** Peter van Esch, tel. 06.46238719, email: [pevanesch@kpnmail.nl](mailto:pevanesch@kpnmail.nl)

