



Kerk en (ge)zin

april-mei 2014 - nr. 401



Protestantse
Kerk

KERK EN GEZIN

een uitgave van de Protestantse kerk (Gereformeerd) te Haamstede

Kerkgebouw:

Platboslaan 1, 4328 EA Haamstede
tel. 0111 - 652096
e-mail: info@gkhaamstede.nl
internet: www.gkhaamstede.nl
Zondagse kerkdienst 10.00 uur

Predikant: Ineke de Heer, Platboslaan 14,
4328 EA Haamstede, tel 0111-769022
ideheer@zeelandnet.nl.

Dagelijks bestuur kerkenraad

Voorzitter: Corrie Hanse
Hogezoom 100, 4325 CJ Renesse
tel. 0111 – 461370
corriehanse@gmail.com

Secretaris: Jan Flach
Oude Moolweg 17, 4325 EA Renesse
tel. 0111 - 462266
scribagkh@gkhaamstede.nl

Voorzitter diaconie: Siepko Bekkering
Weststraat 38 4328 AB Haamstede
tel 06 - 44070183
siepko.bekkering@gmail.com

Kerkrentmeester: Ad Ruijtenberg
Hoogenboomlaan 19, 4328 CJ Renesse tel.
0111 - 461770
cvk.gkh@zeelandnet.nl

Gastvrouwen / gastheren:

Jaap en Eline Kloet – van 't Veer
Zandweg 33, 4328 BG Haamstede
tel. 0111 - 652400 (coördinator)
elinekloet@hotmail.com
Cor en Nicole van der Neut - Godart
Julianastr 29, 4328 AR Haamstede
tel. 0111 - 650639
Henk en Lijda Landegent - Kloet
Dapperweg 20, 4328 BB Haamstede
tel. 0111 - 651615

Kerkelijk bureau: Piet Saman

Appelmeet 26, 4328 CK Haamstede
tel. 0111 - 653259
e-mail: leden.platbos@zeelandnet.nl
(ook voor wijzigingen adres K en G)

Penningmeester kerk: Fred Vrouwdeunt

Burghseweg 31, 4328 LA Westenschouwen
tel. 0111 – 654015
Penningmgkh@zeelandnet.nl

Bankrekeningen kerk:

NL69 RABO 0357 8025 19 of
NL35 INGB 0000 2044 48
t.n.v. Gereformeerde kerk te Haamstede

Secretaris Diaconie: Evert Hop,
Zeedahliaweg 9, 4325 CT Renesse
tel. 0111 - 461987
scribadiac.gkha@zeelandnet.nl

Bankrekening diaconie:
NL49 RABO 0357 8007 45
tnv diaconie Gereformeerde kerk

Secretaris zendingscommissie:
Jeroen Rotte, Bernhardstraat 67
4328 BR Haamstede
tel 0111 - 652707
ajcrotte@zeelandnet.nl

Bankrekeningen zending:
NL57RABO0357836782 of
NL38INGB0004190706

Redactie Kerk en Gezin:
Ella van den Broeke-Joosse
Christinastraat 6, 4328 CB Haamstede
tel. 0111 - 653160
jvdbroeke@zeelandnet.nl
Marja Geldof, Appelmeet 77,
4328 CK Burgh-Haamstede
tel. 0111-653089
5geldof@zeelandnet.nl

Kopij volgende nieuwsbrief inleveren vóór
17 april 2014 op bovenstaande adressen.

Radio Schouwen-Duiveland

FM 107,8 MHz of ZeKaTel 105 MHz

IN DIT NUMMER:

Gedicht	3	Kerkelijke stand	10
Stille Week	4	De jarigen 75 +	11
Bij de diensten	4	Van de kerkrentmeester	12
Uit de gemeente	4	Jaarrekening en toelichting	13
In herinnering	5	Van de kerkenraad	17
Agenda	7	Van de diaconie	20
De stilte zoeken	7	De voedselbank	21
Uit de pastorie	8	Beroerd door een beroerte	22
Windkracht-8	8	Onder de Wieken 100 jaar	23
Mededelingen/bedankjes	8	Jeugdwerk	23
Jubileum Laetare	9	Kerkdiensten en collectes	24

STILTE

Stil zijn zal ik
Want de dagen die komen
Heb ik nodig om te
Leren begrijpen waarom.

Nu nog zoek ik naar antwoorden

Wie ben je?
Blinden zien, doven horen
Verlamden staan op.

Geef me een paar dagen
Om te ontdekken
Wie je bent.
Stil zijn wil ik
Maar wel voorlopig zoals een geheim
Dat straks onthuld wordt.

Stil staan wil
Ik bij het lijden, het sterven.

Dan mag ik weten wie Je bent, wat Je deed,
Omdat het antwoord dan gegeven is.
Het mysterie openbaar is geworden
De stilte wordt opgeheven
Straks als het zondag wordt.

STILLE WEEK

met elkaar op weg naar Pasen

Elke viering in de stille week zingen we lied 560 uit het nieuwe liedboek.

“Hij ging de weg zo eenzaam, tot in Jeruzalem.

Geen vriend kon langer meegaan,

Geen mens hield nog de wacht met Hem.

Hij ging die weg voor hen.

Hij deed dit ook voor hen.”

In het tweede couplet eindigt het dat hij het ook deed voor zijn beulen. In het derde couplet ook voor ons. Hij ging zijn weg zo eenzaam. Veel mensen zijn al afgehaakt. Zijn leerlingen volgen hem wel, maar ze blijven tot het eind toe verrast en verwonderd over de weg die Jezus gaat. Hun reactie is eigenlijk teleurstellend, maar ik herken het wel bij mezelf. Zij zitten op het spoor dat als Jezus iets wil bereiken, dan zou Hij toch voor macht en invloed moeten zorgen! Dat is zo vanzelfsprekend in onze wereld, dat ze niet eens meer horen wat Jezus vertelt over hoe hij zijn weg zal gaan: lijden, sterven en opstaan. Terwijl hij dat met hen deelt, zijn ze met elkaar bezig over wie de belangrijkste is als Jezus koning wordt. En als Hij hen vraagt voor Hem te bidden in die laatste nacht, dan vallen ze in slaap... Hij ging de weg zo eenzaam... Hij is die weg voor hen, voor zijn beulen, voor ons gegaan. In de zuidelijke provincies en zuidelijke landen kom je in je dagelijkse leven overal kruisbeelden tegen. Zomaar op de hoek van een straat, maar zeker in elke kerk of kapelletje. Het is een symbool van geloof, dat heel vanzelfsprekend is geworden. Jezus als de lijdende aan het kruis. Maar hoe vanzelfsprekend is het om in je eigen leven Jezus te volgen op zijn weg?

Ik merk bij mezelf elk jaar, dat ik iets moet overwinnen om zijn kruisweg te volgen. Jezus verdient beter. Altijd de mensen liefgehad. Altijd met hen in gesprek, of aandacht gegeven die bevrijdend, helend was. Bij Hem was Gods aanwezigheid voelbaar. En dan aan het kruis genageld! We weten hoe het gegaan is, zijn er aan gewend geraakt. Verzoening vraagt een offer. Hij deed het ook voor ons. Ik ben blij dat we in de Stille Week in de Westhoek samen naar de vieringen gaan, die elke avond in een van de kerken gehouden worden. We trekken met elkaar op die week, en dat doet goed. Hier ligt de kern van ons geloof, het volgen van de weg van Jezus naar het kruis en de opluchting van Pasen. Gelukkig is Gods liefde sterker dan het kwaad. Moge dat ons bemoedigen en inspireren op onze weg.

ds Ineke de Heer

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 6 april zingen de Westhoekzangers in de dienst.

Zondag 13 april, Palmzondag, vieren we de doop van Joni Wandel.

Paaszondag 20 april is er muzikale medewerking van een muziekgroep van gemeenteleden o.l.v Bertha Boot.

Na de dienst van 4 mei is er weer een nabespreking in de kerk.

UIT DE GEMEENTE

Maritza en Jan-Willem Wandel (Van Kloosterweg 6, 4325BP Renesse), hebben een dochter gekregen op 17 februari: ze noemen haar Joni, “uniek, lief en klein, ons 2e wonder waar we dankbaar voor zijn.” En Elin heeft nu dus een zusje. Van harte gefeliciteerd!

Op 14 maart waren Nel en Piet Rotte-

Hoek (Margrietstraat 44, 4328BZ) 40 jaar getrouwd. In diezelfde tijd gaven ook Han en Susan van Eijk-Meijer (Westerenban 48A, 4328HE) elkaar hun ja-woord, op 29 maart 1974. Karin en Herman Slager-Jonker Hogeweg 27, 4328PA) waren op 31 maart 25 jaar getrouwd. Onze hartelijke felicitaties! Voor Pieter en Francisca Noordzij-Valk (Vlierweg 2, 4325 GD, Renesse) komt de datum naderbij dat ze 65 jaar getrouwd zijn, op 27 april a.s. Voor hen is het verdriet om het plotselinge overlijden van hun dochter Elisabeth te groot om hun trouwdag te vieren. Elisabeth woonde met haar man in Zegveld, in de buurt van Woerden waar ze in het ziekenhuis werkte. Met haar stralende stem zong ze elk jaar een keer in onze kerk. Ze is plotseling overleden op 17 februari j.l. op de leeftijd van 61 jaar. De afscheidsdienst in Woerden heeft een vervolg gehad in een dienst in de kerk van Renesse, waarna zij begraven is op de begraafplaats aldaar. Wij wensen haar ouders, man, kinderen en kleinkinderen en familie Gods nabijheid. Mw. Anja Muthert-van den End, Moolweg 1, 4328LC, is op de leeftijd van 82 jaar in de vroege ochtend van 5 maart overleden. De afscheidsdienst is gehouden op 10 maart in onze kerk. Mw. Ton Buijse-Versteeg, Kloosterweg 26, 4328 GC, is opgenomen in de Cornelia ter revalidatie. De heer Jan Douw, Irisweg 11, 4328 RN, woont in de Cornelia, afdeling Hoge Duin. In de weekends is hij thuis. Een hartelijke groet aan bewoners van de Cornelia: mw. J Knol-van Dijk ,mw M.M. Verhage-Verboom, mw. C. Boot (Goedbloed), mw. C.J. Boot, dhr. J. Douw en ter revalidatie mw. T. Buijse-Versteeg. Elders: Dhr. M.A.C. Verton, Grootmede 42, 4337 AD Middelburg en dhr. M. den Boer Alexiaplein 1a, 4493 EZ Kamperland.

IN HERINNERING

In memoriam Mattheus Arie de Zeeuw

Op 30 december is Theo de Zeeuw in zijn eigen huis overleden op de leeftijd van 92 jaar . Sinds 3 december 2008 was hij weduwnaar van Gien Boekhoven. Samen hebben ze veel betekend voor onze gemeente. Theo was een kwetsbaar mens geworden. Maar met thuiszorg kon hij tot het eind in zijn huis blijven wonen. Hij had geen kinderen, maar een goede relatie met zijn neef en zijn vrouw, die veel voor hem regelden en hem met plezier bezochten. Theo was een bedachtzaam en gelovig mens, met veel aandacht voor de mensen en de dingen. Hij luisterde elke zondag naar de dienst via de kerkradio en met mensen die hem bezochten besprak hij wat hem bijgebleven was. Hij was graag in open gesprek waarbij meningsverschillen geen probleem waren. Op 4 januari was de dankdienst voor zijn leven. Theo had zelf de teksten en liederen gekozen. Daarom lazen we Mattheus 18:21 t/m 27 over de vraag om elkaar te vergeven, desnoods 70 x 7 maal. En vervolgens hoe in de gelijkenis de heer zijn dienaar een levensgrote schuld vergeeft. Theo gaf ons met die tekst gedachten mee over de liefde van God, die ons genadig is. De vraag ook of wij elkaar willen vergeven. Voor hem was het de vraag of hij zich kon overgeven aan die genade van God. Moge hij nu vrij zijn en geborgen zijn in die oneindig grote liefde die ons het leven geeft en draagt door alles heen, in leven en in sterven.

In memoriam Marinus Jacob van Dongen

Op 7 januari is de heer Rinus van Dongen overleden, enkele dagen na zijn 93e verjaardag. Willy en hij waren op latere leeftijd getrouwd en waren toch nog 47

jaar samen. Ze kwamen uit Scharendijke waar Rinus met zijn broers in de Smidse van zijn vader werkte. Hij ging met Willy naar Haamstede, waar ze een pension hadden aan de Kloosterweg. Daarna verhuisden ze naar de Zuidstraat. De laatste jaren woonde Rinus in de Cornelia. Hij kon weinig meer, zag slecht, hoorde slecht....had het erg moeilijk. In de dienst bij het afscheid vertelden twee nichten over Rinus als de oom die veel plezier in kinderen had. Hij was altijd in voor een spel of plagerijtje. Daar stond hij om bekend. Willy heeft zich altijd voor hem ingezet. Het zal wennen zijn dat dat niet meer nodig is. In de dienst voorafgaand aan de begrafenis hebben we hem toevertrouwd aan God, waar zoals Jezus in Johannes 14 zegt : "in het huis van mijn Vader zijn vele kamers".

In memoriam Anja Muthert-van den End

In de vroege morgen van woensdag 5 maart is Anja overleden op de leeftijd van 82 jaar. Het was haar wens om thuis op de Moolweg 1 in Haamstede te blijven. Het was goed om tot het eind dicht bij elkaar te blijven. In hun leven was het wel eens anders. Frans was stuurman en later kapitein op een schip en was veel van huis. Anja was een sterke schippersvrouw, die hun drie zoons, Coen, Martin en Bart, met alle liefde grootbracht. Hun zoons het leven leerde, zoals Bart het zei in zijn woorden in de afscheidsdienst. In de beginjaren van hun huwelijk maakten ze gezamenlijk mooie reizen per schip. In 1989 zijn Anja en haar man Frans vanuit Groningen, Gouda en Schiedam in Haamstede komen wonen. Ze voelden zich al snel opgenomen in het dorp en de gemeente en ze genoot van de rust en de ruimte. Hun huis had een grote bijzondere tuin, die Anja samen met Coen hun

oudste zoon had ingericht. Tot hun grote verdriet werd Coen ernstig ziek. Ze hebben hem thuis verzorgd. Zijn overlijden was een te groot verdriet, dat moeilijk was een plaats te geven in leven en in geloof. Daarom was het bijzonder dat Anja de laatste weken van haar leven ineens weer begon te zingen.

Boven de kaart schreef de familie een gedicht dat ze bewaard had:

*O Lord
Support us all the day long until the
shadows lengthen
And the evening comes
And the fever of life is over and our work
is done.
Then in thy mercy grant us a safe lodging
And a holy rest and peace at the last.*

In de afscheidsdienst in de kerk werd hun trouwtekst (1957) gelezen: Romeinen 12: 9 - 21, aanwijzingen om te leven in het licht van Christus. Het lied van Bonhoeffer zongen we: Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar... Woorden die met ons meegingen toen we haar naar haar graf brachten. Moge zij liefderijk geborgen zijn in Gods ontferming. En moge Gods licht Frans, de kinderen en kleinkinderen troosten in het gemis van hun lieve vrouw, moeder en oma.

In memoriam mw. D. van den Driest-Walraven

Op 20 maart is mevr. Dick van den Driest-Walraven uit Almkerk overleden. Zij was de stille kracht achter haar man Jan, die 30 jaar lang de maandagavondzang in onze kerk heeft georganiseerd en gedirigeerd. Zij zorgde voor eten en onderdak voor organisten en muzikanten die van ver kwamen en mede om die reden kwamen die ook weer graag terug.

Jan en Dick stonden al die jaren met hun caravan op camping Rozenhof in Burgh en waren trouwe gasten in onze kerk. Op 19 februari vierde ze haar 82e verjaardag. "Een dag met een gouden randje" zoals ze zelf zei. Daarna is ze ernstiger ziek geworden en niet meer van bed gekomen waar ze deze laatste weken door haar kinderen met liefde verzorgd werd en in alle rust temidden van haar kinderen is ingeslapen. Op de voorzijde van haar kaart stond: "Geloof, Hoop en Liefde En de meeste van deze is toch de Hoop, op Geloof in Liefde

AGENDA

- 1 april 19.30 uur: **Kerkenraad**
- 3 april 19.30 uur GK: **In gesprek met Jan Eerbeek**
- 4-6 april: **Clubweekend in Renesse**
- 5 april 9.30 uur GK: **Inspiratiedag met de Westhoekkerken**
- 7 april 16.30 uur GK: **Seidermaaltijd**
- 8 april 19.30 uur GK: **Uitleg bij de Matthäus Passion**
- 10 april 10.00 uur pastorie Platboslaan 14, **gebedskring**
- 12 april **Reünie Onder de Wieken 100 jaar!**
- 16 april 10.00 uur: **Bijbellezen in Revasa** met ds Maarten Diepenbroek
- 21 april: **Feestweek 100-jarig bestaan van basisschool Onder de Wieken**
- 24 april: **Visitatie in onze gemeente**
- 29 april 20.00 uur: **Moderamen bij Willy van der Wal**
- 04 mei: **Nabespreking na de dienst**

DE STILTE ZOEKEN

Norbertijnenabdij te Tongerlo

Een aantal leden uit de Westhoek hebben een bezoek gebracht aan het klooster van 14 t/m 16 maart: Hanna, Marja en Erna uit Burgh-Haamstede en Pieter, Kees Elbert en ds. Bertie Boersma uit Scharendijke. (Een gezellige groep, we hebben veel plezier gehad en gelachen). Vrijdag's komen we net op tijd om nog het gebedsmoment voor de avondmaaltijd mee te maken. Daarna praten we na over de viering en krijgen uitleg we over de liturgie. Om 20.30 uur is er een afsluitend samen-zijn (een korte vesper). De duisternis is reeds gevallen en we drinken nog iets, voor sommigen is dat een abdijsbiertje. Dan op tijd naar bed want het morgengebed begint weer vroeg! Later die zaterdagmorgen bezoeken we de eucharistieviering, daarna is er tijd om rond te wandelen en dingen te bezichtigen. We gaan ook weer naar de vesperdienst en het avondgebed. De tijd vliegt voorbij maar hier vindt je de nodige rust, bezinning en ontspanning. Zondag is het alweer de laatste dag dat we hier zijn. We gaan naar het morgengebed om 7.00 uur en de eucharistieviering om 10.30 uur. Dit is de laatste dienst voor ons, want na het middagmaal vertrekken we weer huiswaarts, vol van de indrukken en nieuwe belevingen in het geloof. Als afsluitende woorden na een indrukwekkend weekend: Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar DANKBAARHEID maakt ons gelukkig.



UIT DE PASTORIE

In februari waren we een hele maand met vakantie in Spanje. Een tijd om te markeren, dat Gerrit parttime met pensioen is gegaan. We hebben genoten van de rust om te lezen, te wandelen in de bergen en te genieten van de bloeiende amandelbomen en de spaanse cultuur. In Benidorm hebben we de Hollandse kerkdiensten bezocht. Een gemeente van mensen die vast of tijdelijk in Spanje wonen en afkomstig zijn uit 18 verschillende Nederlandse kerken. De gemeente bestaat uit 35 jaar en het lukt om verschillen in geloofsbeleving te overbruggen.

Soms lukt het ineens om samen te werken. Na de opruiende woorden van een bepaalde politicus in de verkiezingsnacht was er spontaan een dienst georganiseerd in de Kloosterkerk in Den Haag en uitgezonden via de EO. Mensen en voorgangers uit allerlei kerken en achtergrond pleitten voor vrede en gerechtigheid, een humane samenleving. De kracht die er van uitgaat zit in de samenwerking: moslima, humanisten en atheïsten gezamenlijk met protestantse en rooms Katholieke christenen delen hun zorg en spreken zich uit. Zelfs de haagse burgemeester die zich sterk maakt voor scheiding kerk en staat, liet daarin zijn stem horen en bepleitte: wat jij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Dit is een tijd van verrassingen en nieuwe wegen die mij hoop geven.



WINDKRACHT-8

Iets uit het aanbod van de komende tijd. Een uitgebreide beschrijving en meer info vindt u op www.windkracht-8.nl.

In gesprek met Jan Eerbeek: "Gaan in het licht van de hoop"

Op donderdag 3 april, 19.30 uur in onze kerk, gaan we in gesprek met ds Jan Eerbeek. Hij is gevangenispredikant geweest en hoofd van de protestantse justitiepredikanten. In 1981 is hij begonnen aan een project nazorg voor exgedetineerden: "Exodus". Exodus is nu een organisatie met 11 huizen, waar mensen na hun detentie leren een gestructureerd leven te leiden. Over zijn ervaringen heeft Jan een boek geschreven: "Gaan in het licht van de hoop." Ook in politieke en maatschappelijke organisaties was en is hij actief. Op deze avond vertelt hij daarover en gaan we met hem in gesprek over zijn inspiratiebronnen en zijn hoopvolle visie op de kerken.

Zin in Schouwen

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het missionair magazine 'Zin in Schouwen'. Het is de bedoeling dat deze 'glossy' half mei wordt gepresenteerd.

MEDEDELINGEN/BEDANKJES

Mededeling van Jikke en Wijnand Troost

In verband met de verkoop van onze woning aan de Vlasakkers gaan we voorlopig wonen in een vakantiewoning op Landal Port Greve in Brouwershaven. Daar blijven we t/m december 2014. Ons postadres is: W. en J. Troost, p/a Kokmeewuistraat 11 4301 WP Zierikzee.

Met ingang van 18 april gaat dit in. We blijven kerkelijk lid in Haamstede. De orgelbeurten blijven gewoon staan. Wijnand, Jikke en Eveline Troost

Gezocht: contactpersoon voor wijk 3.

Ons wijkteam is op zoek naar een contactpersoon voor wijk 3. Misschien is dit wel iets voor u! Voor inlichtingen (of aanmelden) kunt u mij bellen op tel. 851733 of mailen: marinapoot@gmail.com. Marina Poot, wijkouderling wijk 3.

Koffiedrinken senioren

Er is altijd verse koffie.....

Degenen die de koffiemorgens bezoeken kunnen daarover meepraten. Zo langzamerhand heeft zich een vaste groep gevormd die trouw elke 3e donderdag van de maand komen. Maar.... het zou fijn zijn als ook anderen die stap nemen. En wees ervan overtuigd: als je eenmaal een keer geweest bent, dan kom je de keren daarop ook. Een serieus, een minder serieus gesprek, de politiek bespreken, herinneringen ophalen of zomaar luisteren. Wees ervan overtuigd dat je meer dan welkom bent. En neem je vriend, je vriendin, je buurman, je buurvrouw....mee. Dus: donderdag 17 april vanaf half tien in de zijzaal van de Gereformeerde Kerk. O ja, nog even dit, je hoeft niet meer zo hard te praten, want sinds kort is er een nieuw plafond aangebracht dat harde geluiden dempt. Overtuig je door te komen. Wim Hack

Dankbetuiging familie van Theo de Zeeuw

Dat Mattheus Arie de Zeeuw, Theo, na te zijn verpleegd in Cornelia nog ruim 4 jaar heeft mogen wonen in de Oase was mogelijk omdat hij omringd was door veel liefde, warmte, goede zorg door o.a. de dames van "Allerzorg" en aandacht van zijn vrienden. De blijken van medeleven en aandacht na zijn overlijden heeft de familie goed gedaan. Hartelijk dank, Familie de Zeeuw, Familie Boekhoven

GOSPELKOOR LAETARE



Jubileum Concert Gospelkoor Laetare

Met ons koor Laetare uit Burgh-Haamstede willen we op Zaterdag 14 juni 2014 een jubileumconcert geven. Dit vanwege het 20 jarig bestaan van Laetare.

U begrijpt dat we hier een geweldig muzikaal spektakel van willen maken. Tijdens dit concert willen we de Stichting Amecet steunen.

Hiervoor heeft het koor Theo van Teijlingen uitgenodigd om op deze avond via zijn enthousiaste manier van zingen en presenteren meer uitleg te geven over het werk van zijn zus Els van Teijlingen in Oeganda.

Zij runt al jaren een weeshuis voor kinderen met aids.



Reeds nu heeft u de mogelijkheid om kaarten te reserveren via info@gospelkoorlaetare.com. De kaarten kosten in de voorverkoop € 7.50 per stuk.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via e-mailadres: info@gospelkoorlaetare.com

Met vriendelijke groet,
namens de jubileumcommissie

KERKELIJKE STAND

25-01-2014

Overgeschreven naar PKN Scharendijke

Dhr. M. van Dongen
Kloostertuin 6
4328 HZ Burgh-Haamstede

14-02-2014

Overgeschreven naar Renesse-Noordwelle

Fam. M.E. Ruijtenberg
Rampweg 24
4326 LK Noordwelle

17-02-2014

Geboren

Joni Wandel, dochter van Maritza en Jan-
Willem Wandel, zusje van Elin
Van Kloosterweg 6
4325 BP Renesse
tel. 06-49661719

26-02-2014

Ingekomen HG Serooskerke(S)

Mevr. M.G. Bosland - Heerschap
Serooskerkseweg 26
4327 SE Serooskerke (S)
tel. 0111-671212

28-02-2014

Ingekomen van Prot. Gem. Heinkenszand

Dhr. A. Fayazie
Roofvogelstraat 67
4451 CR Heinkenszand
06-34388331

01-03-2014

Vertrokken naar Bruinisse

Fam. E. Scheers - Kuipers
Boomwei 27
4328 AV Burgh-Haamstede

01-03-2014

Adreswijziging

Dhr. A.J.C. Rotte
van: Bernhardstraat 67
naar: Boomwei 27,
4328 AV Burgh-Haamstede
tel. 0111-652707

05-03-2014

Overleden

Mevr. A.L. Muthert - van den End
Moolweg 1
4328 LC Burgh-Haamstede
0111-653127

09-03-2014

Onttrokken

Mevr. E.B. Coehoorn
Appelmeete 28
4328 CK Burgh-Haamstede
tel. 0111-720444

17-03-2014

Overgekomen Herv.Gem.

Mevr. M.F. van Eerden - van der Meijden
Lijnzaad 9
4328 CJ Burgh-Haamstede
tel. 0111-852999

Verpleeghuisbewoners

Mw. M.M. Verhage-Verboom, verpleeg-
huis Cornelia, 4301 NW Zierikzee
Mw. C. Boot (Goedbloed), verpleeghuis
Cornelia, 4301 NW Zierikzee
Mw. J.H. Knol-van Dijk, verpleeghuis
Cornelia, 4301 NW Zierikzee
Dhr J. Douw, Irisweg 11, 4328 RN Burgh-
Haamstede

Tijdelijke opname in verpleeghuis Corne-
lia:

Mw. T. Buijse-Versteeg, Kloosterweg 26,
4328 GC Burgh-Haamstede

Elders wonend:

Dhr. M.A.C. Verton, Grootmede 42, 4337
AD Middelburg
Dhr. M. den Boer, Alexiamplein 1a, 4493 EZ
Kamperland

DE JARIGEN 75+

01-04-1938

Mevr. L. Yoe - Snoek

Platboslaan 16

11-04-1931

Dhr. D. Welleman

's Gravenmeete 14

18-04-1933

Mevr. M.C.C. Bekkens - Boelhouwers

W.G. Bootlaan 16

18-04-1931

Dhr. F.H. Muthert

Moolweg 1

20-04-1931

Dhr. G.C. de Jong

J.J. Boeijesweg 1

21-04-1935

Dhr. N.G. Jonker

Beatrixstraat 19

21-04-1936

Mevr. M.P. Spee - Riegman

Christinastraat 10

23-04-1931

Dhr. T. de Korte

Korte Reke 8, Renesse

24-04-1932

Dhr. A. Kodde

Meeldijk 32

28-04-1931

Mevr. A.N. Landman - Boot

Oude Lagezoom 3

02-05-1925

Dhr. C. Boot

Groenewoudswegje 1

03-05-1936

Mevr. W. van Dongen - de Jonge

Zuidstraat 5

04-05-1930

Mevr. L.M. Douw - van Straten

Irisweg 11

09-05-1922

Dhr. J. Slager

Kloosterweg 18

11-05-1938

Mevr. C. Buijse

Julianastraat 5

13-05-1937

Mevr. G. Havenaar - van der Kaaden

Watersnipstraat 82, Zierikzee

15-05-1932

Mevr. G.A. de Korte - Dijkema

Korte Reke 8, Renesse

16-05-1936

Mevr. C. de Heus - van der Weijde

Wilgenmeete 1, Renesse

21-05-1932

Mevr. L. Kusters - van Dongen

's Gravenmeete 9

28-05-1924

Mevr. J. Kloet - Verton

Lijnzaad 1

29-05-1912

Dhr. J.C. den Boer

Noordstraat 32

29-05-1934

Mevr. M.E. Harmsen - Giljam

Lindelaan 1, Renesse

30-05-1922

Mevr. J. Meijers - de Schipper

Brabersweg 2

16-06-1934

Dhr. G. van Dijk

Haeskenshof 11

18-06-1927

Mevr. B.M. Coehoorn - Zeeuw

Grevelingenlaan 48

18-06-1938

Mevr. C.L. van den Hoek - Burggraaf

Emmaweg 13, Renesse

19-06-1937

Mevr. Y.O.R. Jonker - Schmeltz

Hogezoom 20

20-06-1935

Dhr. J. van der Marel

Boeijesbosch 46

22-06-1931

Mevr. H.T. Kodde - Nijhuis

Dorpsstraat 2

27-06-1933

Dhr. J. de Heus

Wilgenmeete 1, Renesse

28-06-1937

Mevr. P.G. Dingemanse - Kamermans

Ligusterlaan 3

Jaarrekening 2013:

In deze uitgave van K&G vindt u de jaarrekening van 2013 met een toelichting. Deze jaarrekening is reeds besproken tijdens de gemeenteavond op 13 maart j.l. De jaarrekening was veel vroeger gereed dan voorgaande jaren, maar toch is het jammer dat we deze niet vóór de gemeenteavond konden publiceren, zodat de bespreking ervan minder tijd in beslag kan nemen tijdens de gemeenteavond, die we dan beter kunnen benutten met vragen over gemeente zijn. Zullen we de bespreking van de jaarrekening voortaan tijdens de gemeenteavond rond Dankdag doen?

U krijgt de gelegenheid uw opmerkingen m.b.t. de jaarrekening 2013 te maken t/m 20 april 2014 waarna de jaarrekening definitief kan worden vastgesteld en opgestuurd naar het RCBB. Uw vragen c.q. opmerkingen kunt u richten aan de penningmeester of voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

50 jaar Kerkgebouw:

Zoals al eerder in een Nieuwsbrief aangekondigd vieren wij op 22 juni 2014 dat het 50 jaar geleden is dat we ons huidige kerkgebouw aan de Platboslaan in gebruik namen. Wij zij met een commissie bezig deze dag een feestelijk tintje te geven, tijdens en na de eredienst. Eerdere informatie trof u aan in Nieuwsbrief nummer 3 op pagina 7. Lees dit er nog eens op na.

Actie kerkbalans:

Bij deze willen we Anneke van Dijke en haar team hartelijk danken voor het vele werk door hun gedaan. Nu zijn ongeveer alle enveloppen weer binnen. Er zijn nog gemeenteleden die wel heb-

ben toegezegd voor 2013, maar nog niet hebben betaald. Zou u dat, indien mogelijk, alsnog willen doen op korte termijn?

Onderhoud gebouwen:

Er is onder leiding van Gijs Varkevisser met een enthousiaste ploeg vrijwilligers weer veel werk verricht aan onze gebouwen (kerk en pastorie). Allen hartelijk dank hiervoor.

Vrijwilligersavond 20 juni

Er zijn heel veel mensen die meewerken binnen onze kerk aan allerlei activiteiten. Ook in de afgelopen 2 jaar is er weer veel werk verzet door vrijwilligers. Mensen die niet altijd vooraan staan, maar wel een wezenlijke bijdrage leveren in onze geloofsgemeenschap. Zonder gemeenteleden die bereid zijn een deel van hun tijd af te staan kan de kerk niet naar behoren functioneren. Of het nu gaat om het samenstellen van de nieuwsbrief, het werk aan Kerk en Gezin, de kindernevendiensten, de tienderdiensten, de rommelmarkt, gastechtparen, verspreiden van VVB enveloppen, de beamer bediening, kerkenraad, commissies, onderhoud van kerk en pastorie, etc. etc. Het is van wezenlijk belang.

Het College van Kerkrentmeesters wil de traditie vrijwilligersavond (twee jaar terug) continueren met een gezellige avond op **vrijdagavond 20 juni as.**

Dus noteer deze datum in uw agenda en meld u aan bij Ad Ruijtenberg: 06 51582411 of a.ruijtenberg@zeelandnet.nl of bij Anneke van Dijke: 658207 of hdijke@zeelandnet.nl.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Ad Ruijtenberg, Gijs Varkevisser

BATEN

- Verhuur pastorie. Wordt niet meer rechtstreeks tussen gemeente en predikant verrekend, maar gaat via de PKN.
- VVB: 82,5 maar er zit € 8.625,- voor de jaren 2014, 15, 16 en zelfs al 2017 In werkelijkheid is er voor 2013 € 78.086,- betaald en dat is dus minder dan er toegezegd was.
- Collecten; hier zitten ook de Speciale doelen collecten in (2 x okt + 1 x nov totaal ca € 600,-)
- Giften; Hier is de Dankdag collecte ondergebracht omdat deze niet begroot was. (€ 3.245,-)

LASTEN:

- Onderhoud kerkgebouw: Zonnepanelen (€ 7.375,-) [Hier komt hoogstwaarschijnlijk nog een bedrag van terug van € 1.130,- zijnde de btw, zodat de terugverdien tijd nog korter wordt] Isolatie (€ 5.100,-) brandbeveiliging (€ 650,-) grasmaaien (€ 450,-) Luidklok (€ 2.925,-) schilderen (880) totaal (€ 17.380) De uitgaven t.b.v. het plafond: Er zijn ca. 60 platen verkocht voor € 20,- per stuk, een legaat van € 1.000,- (schenker wenst onbekend te blijven) mocht hiervoor gebruikt worden evenals de opbrengst van de recreatie-commissie in 2014 die we hiervoor wederom geschat hebben op € 2100,- dus heeft het de kerk per saldo € 1280,- gekost. Daar gaan dan nog af de 4 collecten die bij elkaar ca € 800,- opgebracht hebben waardoor het de kerk dus per saldo ca. € 500,- gekost heeft. Dit wel dankzij een behoorlijke grote groep vrijwilligers onder leiding van Gijs.

Pastorie; CV (€ 2.350,-) (Ook met hulp van vrijwilligers) en schilderen (€ 800,-)

Dankzij de vrijwilligers heeft de kerk duizenden euro's bespaard. Bedankt mensen!

OVERIG KERKGEBOUW EN PASTORIE:

Verzekeringen duurder omdat assurantiebelasting van 9 % naar 21 % is gegaan. Energie; was € 6164 maar € 652,- energiebelasting teruggevraagd + € 400,- van vorig jaar terug

PASTORAAT:

- Emeritaatvoorziening ; € 710,- is restitutie van vorige jaren i.v.m. verandering pensioenfonds
- Overige kerkelijke activiteiten; slechts € 298,- dit komt mede door opbrengst van de senioren koffieochtenden (ca € 300,- waarvoor dank)

KERKDIENTSTEN:

- Kaarsen, koren, liedboeken, bloemen
- Maandagavondzang had een overschot
- Overige activiteiten: koffie + drank e.d.

BIJDRAGE DIVERSEN:

- Classis: PKNB (500) cantate project (30)
- MUZIEK, KOSTERS SCHOONMAAK:**
- Vrijwilligers hier is de vergoeding voor de kosters vervallen (het zijn nu vrijwilligers zoals anderen)

Schoonmaak: Andere Schoonmaakster OVERIGE LASTEN:

- Kerkblad: lease apparatuur (€ 6.000,- Apparaat ingeleverd in februari 2014

NAAR RESERVES:

- naar onderhoud dak kerk. (€ 5.765,-)

Balans:

Zoals u kunt zien is het vermogen afgelopen jaar vermeerderd van € 158.821,- naar € 171.205,-

JAARREKENING 2013 - BEGROTING 2014

Valuta in Euro's	2012	2013	2013	2014
JAARREKENING	Werkelijk	Werkelijk	Aangep. Begroting	Begroting
Baten				
verhuur kerkgebouw	1.729,18	1.882,00	1.750,00	1000,00
verhuur pastorie	7.006,08	-	7.000,00	7000,00
overige opbrengsten	251,13	-	-	0,00
Onroerende zaken	8.986,39	1.882,00	8.750,00	8000,00
Rente	2.982,09	2.773,56	2.750,00	2700,00
vvb	79.987,15	82.466,93	81.700,00	70000,00
collecten in kerkdiensten	10.041,39	13.868,76	12.500,00	10000,00
dankdag	-	-	-	3500,00
saldo collectebonnen	-/- 944,50	-/- 503,50	-/- 500,00	-
giften	8.760,00	9.695,00	7.500,00	7500,00
gift van recreatiecommissie	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2000,00
schenken/legaten/erfenissen/lijfrente	-	1.000,00	-	-
Bijdragen	100.044,04	108.627,19	103.200,00	93000,00
Totaal baten	112.012,52	113.282,75	114.700,00	103700,00
Lasten				
onderhoud inventaris, orgel, piano, brandblussers e.d.	1.161,98	1.985,00	2.500,00	2500,00
onderhoud kerkgebouw	4.409,50	18.293,91	15.000,00	8000,00
onderhoud pastorie	140,20	3.722,22	1.000,00	3000,00
uitgaven ten laste van gift recreatiecommissie	-	-	2.500,00	0,00
* onderhoud ten laste reservering onderh.voorziening	-	-	-	-
Groot onderhoud	5.711,68	24.001,13	21.000,00	13500,00
belasting en verzekering kerkgebouw	2.293,11	2.736,73	2.650,00	2300,00
energie en water kerkgebouw	5.099,14	5.100,23	6.850,00	7000,00
overige lasten kerkgebouw	510,24	-	-	0,00
belasting en verzekering pastorie	970,15	1.056,63	1.000,00	1000,00
Overig Kerkgebouw en Pastorie	8.872,64	8.893,59	10.500,00	10300,00
basistraktement	23.771,64	37.467,96	-	0,00
afdracht centrale kas	12.612,72	-	39.000,00	39000,00
onkostenvergoedingen	5.125,92	7.753,54	5.000,00	5000,00
emeritaatvoorziening	7.469,04	-/- 710,50	5.000,00	5500,00
vergoeding verhuis- en inr.kosten nieuwe predikant	-	-	-	0,00
reserveringverhuis- en inrichtingskosten	-	-	-	1000,00
gastpredikanten	4.061,96	4.044,82	2.850,00	3500,00
Pastoraat	53.041,28	48.555,82	51.850,00	54000,00
kerkdiensten	2.865,11	3.353,51	3.500,00	3500,00
maandagavondzang	-	-/- 278,00	450,00	250,00
kerktelefoon en bandrecorder	432,16	551,13	600,00	200,00
jeugdwerk	1.650,00	1.150,00	2.000,00	1500,00
overige kerkelijke activiteiten	1.509,31	298,32	1.650,00	4000,00
Kerkdiensten, catechese e.d.	6.456,58	5.074,96	8.200,00	9450,00
land.adviezen/projecten	-	815,00	-	-
classes/streekgebonden	-	-	-	-
kerkrentmeesterlijk quotum	5.143,99	4.369,49	5.200,00	5100,00
solidariteitskas	1.625,00	1.560,00	1.700,00	1700,00
Bijdrage diverse organen	6.768,99	6.744,49	6.900,00	6800,00
vrijwilligersvergoeding	4.309,90	2.015,66	2.000,00	2000,00
vergoeding schoonmaak	4.925,00	2.957,69	3.500,00	3000,00
Muziek, koster, schoonmaak	9.234,90	4.973,35	5.500,00	5000,00
Beheer en administratie	3.711,37	1.962,70	3.100,00	2600,00
kerkblad / kerkelijk drukwerk	7.635,74	7.831,05	8.000,00	2500,00
bijdrage K&G abonnementen	-/- 180,00	-/- 520,00	-/- 1.000,00	-500,00
overige lasten	-	-	-	-
Overige lasten	7.455,74	7.311,05	7.000,00	2000,00
Totaal lasten	101.253,18	107.517,09	114.050,00	103650,00
NAAR/VAN RESERVES	10.759,34	5.765,66	650,00	50,00

BALANS 2013

Activa	31-12-13	31-12-12
kerk	pm	pm
pastorie	pm	pm
inventaris	pm	pm
nog te ontvangen ov bedragen	0	0
bankrekeningen	171.205,05	158.821,53
totaal	171.205,05	158.821,53

Passiva	31-12-11	31-12-10
alg.reserve	59.286,06	59.286,06
onderhoudsvoorziening	24.765,66	20.000,00
legaten	76.478,19	75.478,19
voornit ontvangen vvb	8.625,00	3.050,00
voornit ontvangen ov bedragen	0,00	490,00
nog te betalen bedragen	2.050,14	517,28
totaal	171.205,05	158.821,53

Toelichting op de balans:

kerk/pastorie/inventaris	volledig hypotheek / schuldenvrij		
nog te ontvangen bedragen	geen		
bankrekeningen	saldo gezamenlijke betaal- en spaarrekeningen		
alg.reserve	geen mutatie		
onderhoudsvoorziening	verhoogd met	€	4.765,66
legaten	verhoogd met	€	1.000,00
nog te betalen bedragen	kmdeclaratie IdH	€	345,24
	onkostenverg.IdH	€	1.200,00
	bloemen diaconie	€	447,18
	lithurgieën	€	57,72

Algemeen:

kerk	verzekerde waarde	€	1.639.200,00
pastorie	verzekerde waarde	€	263.300,00
inventaris	verzekerde waarde	€	443.900,00

VAN DE KERKENRAAD

Visitatie vanuit de Protestantse Kerk

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat onze gemeente bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds. H.van de Berg, predikant uit Axel en dhr.A.L. van Vossen, ambtsdrager uit Tholen. Het bezoek vindt plaats op 24 april.

Als kerk/gemeente zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, van Christus' gemeente wereldwijd. We hangen niet als los zand aan elkaar, maar zijn verbonden met elkaar. Visitatie is één van de mogelijkheden om, vanuit de landelijke kerk, contacten met de gemeenten te onderhouden.

Men schrijft:

"Aan de ene kant een pastoraal bezoek, om mee te kunnen denken, te stimuleren, te bemoedigen en waar nodig problemen en moeilijkheden te helpen oplossen. Aan de andere kant is het ook een bezoek om de vinger aan de pols te houden; de vraag kan gesteld, waar we als kerk mee bezig zijn. Dit alles tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van Gods Koninkrijk."

De kerkenraad wil hier dan ook volop haar medewerking aan verlenen.

Ook u bent van harte welkom!

De visitatoren spreken met de predikant en met de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op 24 april om 19.00 uur in de recreatiezaal. Vooraf eten de kerkenraadsleden een broodje met de visitatoren. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeenten stellen

de visitatoren het erg op prijs als ook u, als gemeentelid iets komt vertellen van wat u in het kerkenwerk bezig houdt, waar u misschien zorgen over heeft, wat het voor u betekent om kerk te zijn. Indien u komt gaarne bericht naar ondergetekende.

Namens de kerkenraad en namens de visitatoren, nodig ik u van harte uit,

Jan Flach, scriba
(scribagkh@gkhaamstede.nl)

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Vervolg Toelichting Jaarrekening

Wat is er gedaan en nog te doen door deze vrijwilligers?

- Daken schoonmaken van de pastorie.
- Daken (laag) schoonmaken van de kerk
- Regenrand aanbrengen op de dakrand van de laagbouw van de kerk.
- Buitenlamp kerk verwijderd (om de hoek bij de achter ingang)
- CV ontluchten en bijvullen.

Nog te doen :

- Nieuwe loodslab aanbrengen boven het kozijn van de consistorie en de keuken (indien noodzakelijk)
- PVC Afvoer hoge dak omleiden.
- Verlichting jeugdzaal.

ZAALGEBRUIK IN DE KERK

Als u in één van de zalen van ons kerkgebouw wilt vergaderen of een andere bijeenkomst wilt houden, dan dient u contact op te nemen met de coördinatoren: Jaap en Eline Kloet, telefoon 652400. Zij informeren u of er een zaal vrij is en regelen de benodigde zaken met het gastechtpaar van de week.

Impressieverslag gemeentevond 13 maart 2014

De ontvangst tijdens de gemeentevond was hartelijk: Eline en Jaap Kloet stonden al met de koffie / thee klaar voor de ongeveer 50 aanwezigen. Na een welkom door Corrie Hanse opende Ineke de Heer de avond met het lezen van een stukje uit de brief aan de Corinthiërs en met gebed.

Jaarrekeningen met positief resultaat

De jaarrekening 2013 van de diaconie was snel besproken: in principe gaat “al het geld dat binnenkomt snel weer weg”. Transacties betrekking hebbend op waterputtenactie komen niet meer voor, deze is gestopt; wel vinden nu transacties plaats voor Boot-camp. De jaarrekening 2013 van de kerk vergde meer tijd: een aantal posten vroeg om toelichting. Maar alom was er tevredenheid, gelet op wat er gebeurd is aan en in de kerk en aan de pastorie en dan toch het boekjaar afsluiten met een positief saldo. We zijn er blij mee, het verdient een compliment! Dank aan de penningmeester, Fred Vrouwdeunt, aan de boekhouder Paul Coehoorn en aan Anneke van Dijke, met haar team van vrijwilligers voor de actie Kerkbalans. En waar het alle zelfwerkzaamheden aan het kerkgebouw betreft, dank aan de vrijwilligers die dagen bezig zijn geweest onder de deskundige leiding van Gijs Varkevisser. Namen die niet genoemd zijn tijdens de avond, en het wordt nu goedge maakt, zijn van degenen die de jaarrekeningen hebben gecontroleerd. Een bedankje dus aan het adres van Willem van Genderen en Leo van der Graaf.

Door de penningmeester is ook nog eens uitgelegd hoe de regelgeving is rondom het nieuwe schenken. Kort gezegd, middels een overeenkomst tussen een geldgever en de kerk, welke 5 jaar geldt, kan jaarlijks een bedrag geschonken worden, dat volledig fiscaal aftrekbaar is. Nu al heeft de kerk een ANBI status, aan de nieuwe voorwaarden zal worden gewerkt. Vervolgens is door ondergetekende een tweetal onderwerpen toegelicht. Allereerst de ontwikkelingen in het Samenwerkingsverband: het uitreden door HG Haamstede en de consequenties die dat eventueel heeft voor allerlei activiteiten/projecten. Er wordt op gehoopt dat deze kunnen worden voortgezet zoals voorheen, ook met inbreng door HG Haamstede. Een andere ontwikkeling is het gebeuren rond het onderzoek naar mogelijke vorming van een federatie in de Westhoek. De aanwezigen worden opgeroepen, indien mogelijk de inspiratiedag op 5 april bij te wonen.

Kerk en Gezin

Het andere onderwerp betrof de informatievoorziening. Anders gezegd het stoppen met Kerk en Gezin in de al jaren bestaande vorm. De scriba memoreert het toegroeien naar het besluit tot- en het moment van stoppen. Al in 2012 is de discussie begonnen. Een drietal overwegingen om veranderingen door te voeren was van belang: de kosten – en het aflopen van het leasecontract van de apparatuur; Kerk en Gezin was niet altijd meer actueel op moment van verschijnen en verder de benodigde menskracht als het gaat om redactie, productie en bezorging. Niet dat er met dat laatste een probleem was, integendeel: het liep als een geoliede machine, maar in de toekomst zou het een probleem

kunnen worden. Het besluit was dus te digitaliseren, met om de 3 weken een Nieuwsbrief en (voor het komende jaar) 5 x een uitgave van Kerk en Gezin. Op dit moment kunnen 190 mensen de informatie digitaal ontvangen, op 50 adressen is een papieren uitgave nodig. Ondanks onze voorbereidingen op deze plannen trad rumoer op. Dit heeft o.a. geleid tot een ingezonden brief. De voorzitter van CvK en de scriba hebben gesproken met de brieven schrijvers. Het was goed elkaar te horen. Er is beloofd dat indien de huidige handelwijze niet voldoet, we altijd terug kunnen naar de papieren versie. Wat beogen we nu? We willen graag actueel zijn, daartoe dient de nieuwsbrief. In de nieuwe Kerk en Gezin is ruimte voor roosters, verslagen, de jaarrekening, voor inhoudelijke stukken, voor bijv. een overweging, voor een ‘in memoriam’. De inhoud moet bijdragen aan gemeenteopbouw, moet een weerslag zijn van betrokkenheid op elkaar. De inhoud moet functioneel zijn met betrekking tot vorming en toerusting en voor het pastoraat. We hopen dat we die ambities kunnen waarmaken. We hebben wel steun nodig en zoeken dus ook nog een redacteur.

Trektocht en meer

Belangrijk was de opmerking van Jan Glaubitz, mede naar aanleiding van een vraag, dat als de nieuwsbrief op de site wordt gezet niet alles vermeld kan worden. Er kan bijvoorbeeld niet vermeld worden wie ernstig ziek zijn, etc. Dat zou niet stroken met privacywetgeving. Ook de ‘trektocht’ werd nog eens onder de aandacht gebracht. Ria de Graaf gaf een toelichting op de eerstkomende avond, waarvoor een beperkte opdracht is geformuleerd door de kerkenraad. We hopen op inbreng door meerderen: het was

een wens uit de dwarsdoorsnedegroep om weer verder te ‘trekken’. De ‘rondvraag’ welke spontaan ontstond voorzag blijkbaar in een behoefte: er waren veel vragen. Zo’n gemeentevond is dus waardevol! Enkele opmerkingen/vragen wil ik weergeven: opgemerkt werd o.a. dat wanneer een gemeentelid is overleden dit door de ouderling van dienst wordt afgekondigd en niet door een ‘vreemde’ dominee. Een pleidooi werd gehouden om met de Hervormde Gemeente Burgh te gaan praten, teneinde de preekvoorziening gezamenlijk op te pakken en eventueel gezamenlijk diensten te gaan houden. Erik Landman was van mening dat de trektocht avond hard nodig is, met name om ruimte te creëren voor jongeren.

Arianne Dorst presteneert St. Kebene

Omdat het restant van de opbrengst van de Waterputtenactie naar het werk van Stichting Kebene is overgemaakt, kwam Arianne Dorst het werk presenteren. Na de pauze volgde een presentatie van Arianne Dorst, uit Nieuwerkerk, die met haar Stichting Kebene een (wees-)huis runt voor kinderen in Kenya (in de buurt van Mombasa). Ze maakte indruk met haar enthousiaste verhaal. Er bleek een grote betrokkenheid uit en een grote kennis van zaken. Blijkbaar kan de stichting op veel sympathie rekenen, gelet op het grote aantal sponsors. Voor wie meer over deze stichting wil weten: zie www.kebene.com.

Met het zingen van lied 393, ‘de dag door Uwe gunst ontvangen’ werd de avond besloten. Onder dankzegging van ieders betrokkenheid.

Jan Flach, scriba

Paasgroetenactie 2014.

Ook dit jaar vraagt de Diaconie u mee te doen. Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het Veertigdagentijdproject van Kerk in Actie: 'Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt'. Ze maakten een klein deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is.

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie.

Op zondag 13 april a.s. kunt u na de dienst deze kaarten meenemen en versturen volgens de bijgevoegde instructies.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Help ons armoede op het spoor te komen.

Heb ik dit artikel niet eerder gelezen? Wanneer u zich dat afvraagt, hoeft u niet

terug te zoeken in een vorige uitgave van "Kerk en Gezin." een onderwerp als dit moet helaas wel eens herhaald worden! Vandaar! Armoede ontstaat als in een samenleving de opbrengsten van arbeid ongelijk verdeeld zijn. Wat betekent dit voor ons in Burgh-Haamstede en omgeving? Armoede in Nederland (dus ook hier) gaat vaak goed gekleed, vermoedens kunnen je op het verkeerde been zetten. Luxe auto? Goedkope gymmen? Versleten meubels? Het hoeft niets over armoede te zeggen.

Hoe komen we er wel achter?

Door als gemeenschap om elkaar te geven en met elkaar te proberen onze medemens te helpen. Maar wie zijn zij, die wij kunnen helpen?

Dit is "een oproep" aan ons allemaal om signalen aan ons door te geven. Hulp vanuit de diaconie is altijd aanvullend op bestaande regelingen.

De mens staat centraal, wij proberen de hulp in de eerste plaats zo te geven, dat niemand zich er voor hoeft te schamen.

Wat gaan we doen met signalen die bij ons binnenkomen?

Uiteraard gaan we daar vertrouwelijk mee om. De aanvrager krijgt een vertrouwenspersoon. Piet Verkaart, diaken, neemt deze taak op zich. De anonimiteit van de hulpaanvrager zal gewaarborgd zijn. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken.

Deze korte informatie is alleen bedoeld om, voor zo ver nodig, u er op te attenderen dat uw diaconie een aanspreekpunt is wanneer u dat nodig heeft.

Dus help ons helpen!

Namens de diakenen, Evert Hop.

Collecte-opbrengsten

26 januari	Jeugdwerk Protestantse Kerk	
	Catechese & Educatie Waar geloof verder gaat	€ 220,57
2 februari	Werelddiaconaat	€ 191,90
9 februari	Missionair Werk en Kerkgroei:	
	Nieuwe kerk in Jorwerd	€ 144,80

Collecte-opbrengsten:

23-2 Diaconie	€ 173,68
02-3 Diaconie	€ 138,26
Gift via Siepko Bekkering voor de Diaconie	€ 20,00

DE VOEDSELBANK HEEFT OOK U NODIG!

Collecte 6 april:

Voedselbank Schouwen-Duiveland

De Voedselbank Schouwen Duiveland is onderdeel van het netwerk van de Voedselbank Nederland in Rotterdam. In augustus 2001 zijn Sjaak en Clara Sies, initiatiefnemers van de Voedselbank Nederland, gestart met de voorbereidingen om een Voedselbank op te zetten. Momenteel worden in heel Nederland al meer dan 50.000 mensen voorzien van een wekelijks gratis voedselpakket, verdeelt over de verschillende voedselbanken in Nederland. Een overzicht van de aangesloten voedselbanken in Nederland kunt u vinden op www.voedselbank.nl

De Voedselbank Schouwen Duiveland werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de Maatschappelijke Instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank.

Ook uw bijdrage in de vorm van levensmiddelen is altijd welkom.

Hierbij een indicatie van wat wij vragen bij bijvoorbeeld een voedselactie:

- Koffie/Thee
- Macaroni/spaghetti/rijst
- Mix voor macaroni/spaghetti of nasi
- Ingeblikt vlees (knakworst/smac etc)
- Houdbare melk
- Schoolkoekjes
- Limonadesiroop/frisdrank of vruchtensap
- Verzorgingsprodukten (oa. badschuim/shampoo/tandpasta/deodorant/zeep etc)
- Wasmiddel

U leest het goed. Voor uw financiële bijdrage is de collecte. Uw bijdrage in de vorm van hierboven genoemd, kunt u op 6 april a.s. meenemen naar de kerk. Diakenen zullen die verzamelen op het liturgisch centrum en vervolgens bezorgen bij de voedselbank Schouwen-Duiveland.

Hartelijk dank voor uw bijdrage in welke vorm dan ook.
Namens de diakenen, Evert Hop

HOE BEROERD IS HET OM EEN BEROERTE TE KRIJGEN?

Op vrijdag 27 december viel ik plotselings om. Zonder enige waarschuwing vooraf deed mijn linkerbeen het niet meer en viel ik als een blok op de grond. Dat gebeurde die dag acht keer. Tussen de valpartijen was ik normaal. Ben zelfs nog met de auto op stap geweest. Maar na de achtste valpartij heb ik toch de huisartsenpost gebeld met de mededeling dat ik 'wat onstabiel' was. Kortom, dat weekend ben ik 13 keer naar links gevallen en de artsen van de HAP begrepen niet wat het was, want volgens hen had ik eerst duizelig moeten worden, maar dat was niet het geval. Mijn voorstel om naar het ziekenhuis te gaan werd afgewezen. Conclusie: Beter 112 te bellen! Mijn eigen huisarts die maandagmorgen arriveerde, twijfelde geen moment. Jij hebt een beroerte gehad en moet onmiddellijk naar het ziekenhuis, was zijn commentaar. Aldus geschiedde. Na diverse onderzoeken was de conclusie: Je hebt een beroerte gehad, dat is een herseninfarct. Niet te verwarren met een hersenbloeding, wat meestal meer complicaties geeft. Het beste voor de revalidatie is dat je tenminste 2 tot 3 maanden naar de Cornelia gaat. Dat was geen leuke mededeling, want ik herinnerde me bezoeken aan de Cornelia, waar ik toen kleine donkere kamers aantrof. Dus mijn voorstel was de Lindehof in Goes. Voor mijn familie ook makkelijker bereikbaar. Nee, de revalidatie was in de Cornelia na een beroerte beslist beter, dus op naar de Cornelia. Nou ik viel daar letterlijk in een warm bad. Alle lof voor ontvangst en begeleiding. Je komt daar met 7 à 8 personen in een huiskamer, heel gezellig. Je had wel een eigen slaapkamer, maar verbleef veel in de huiskamer. Ik was nooit zo'n voorstander van deze woonsituatie, maar mijn ervaring is heel positief.

Overdag revalideren, twee maal per dag: het linkerbeen weer op krachten brengen en evenwichtsoefeningen en daar tussendoor spraaklessen omdat mijn stem gedeeltelijk wegviel. Dat alles gebeurde in een heel ontspannen sfeer. Na vijf weken revalidatie kon ik weer alleen lopen, nadat ik in rolstoel binnen gekomen was. Nadat gebleken was dat mijn geheugen nog goed functioneerde werd me ontslag aangezegd. Na de kerkdienst de eerste zondag in de Cornelia zei ds. Smink sr. tegen mij: "Later zul je zeggen ik zou de periode in de Cornelia niet willen missen". Die profetie is uitgekomen. Vanaf de eerste dag tot en met de laatste dag heb ik het reuze naar mijn zin gehad. En dan denk ik in de eerste plaats aan mijn huiskamergenoten. Er heerste altijd een heel prettige sfeer. Dan denk ik ook aan de geweldige inzet van de zusters, die ook met minder gemakkelijke patiënten vriendelijk om bleven gaan. En aan de vele vrijwilligers die het verblijf in de Cornelia gezellig maakten b.v. de avonden met Nomen Nescio. Nog een woord van dank aan allen die mij met een bezoekje of met een kaart hebben bedacht. Heel hartelijk bedankt. De bezoeken aan de Cornelia zijn heel belangrijk omdat je als patiënt veel vrije tijd hebt. Ook ben ik mijn burens heel dankbaar, die hebben mij samen met mijn familie geweldig geholpen. Als je alleen woont en je bent niet meer mobiel dan ben je enorm afhankelijk. Dan is inderdaad een goede buur beter dan een verre vriend. Als je na een beroerte blijvende uitval hebt van functies dan is een beroerte heel beroerd. Maar gelukkig was daar bij mij geen sprake van en daar ben ik intens dankbaar voor.

Een vriendelijke groet, Ad Kodde

ONDER DE WIEKEN 100 JAAR!

Onder de Wieken bestaat 100 jaar.

Dat vieren wij in april met een mooie feestweek. Zo organiseren we op zaterdag 12 april van 11.00 - 14.00 uur een reünie voor alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten van de school van 11.00 - 14.00 uur.

Op dinsdag 22 april vindt een spetterende opening plaats door de Burgemeester gevolgd door een bijzondere speurtocht langs karakteristieke plekje's in het dorp.

Op woensdag 23 april is het de dag voor Oud-Hollandse dansen en theater. Op donderdag 24 april gaan we ouderwets handwerken en knutselen met de opa's en oma's en bezoeken we de Burgse School. Op vrijdag 25 april spelen we Oud-Hollandse Koningsspelen en doen we mee aan de nationale recordpoging. Deze hele week lopen de kinderen in Oud-Hollandse kleding en ook de leerkrachten gaan in stijl! Belangstellenden voor de reünie op 12 april kunnen zich opgeven door een mailtje naar: 100JJODW@gmail.com



JEUGDWERK

C.J.V. op Kamp!

Op 4 april is het weer zover! De jeugd van de CJV clubs gaan weer op kamp. Op vrijdagavond gaan de tieners al beginnen op het kamperrein in Renesse. De andere twee clubs sluiten zaterdagmorgen aan.

Het beloofd een zeer sportief en gezellig weekend te worden waar de kinderen een heel jaar naar uitkijken.

Op de gemeente avond kwamen een aantal vragen over de jeugdcentrale.

Hier in het kort hoe alles in elkaar zit: De CJV is voor kinderen uit alle kerken, wij zijn niet bij een kerk aangesloten, maar vroeger bestond de jeugdcentrale (clubleiding, voorzitter, secretaris, penningmeester) uit mensen uit diverse kerken. De laatste jaren zijn dit alleen maar mensen die lid zijn van de Ger. Kerk. Jammer, maar er staan niet zoveel mensen te trappelen om deze taken op zich te nemen.

We zijn er wel trots op dat de CJV clubs zonder financiële hulp van de kerk kan blijven draaien.

De kinderen betalen € 15,- contributie per jaar en ook een bijdrage voor kamp. Natuurlijk zijn we ook heel blij met het geld wat we van onze donateurs ontvangen.

We hopen dat we dit nog jaren kunnen volhouden, zowel financieel als organisatorisch.

Dus: draagt u onze jeugd een warm hart toe: meldt u aan als clubleiding of als donateur. De kinderen zullen u dankbaar zijn.

Met groet, Marja Geldof.

KERKDIENTEN VOORJAAR 2014

datum activiteit voorganger/plaats bestemming 1e collecte
(2e collecte is altijd bestemd voor de kerk)

April 2014

06	5de week 40-dagentijd	ds.J.de Vries, Eemnes	Voedselbank
13	Palmпасen	ds. Ineke de Heer	Kerk in Actie
		Stille week	
13	19.30 Avondgebed	Kerk Noordwelle	
14	19.30 Avondgebed	Kerk Burgh	
15	19.30 Avondgebed	RK Kerk Haamstede	
16	19.30 Boeteviering	Kerk Scharendijke	
17	19.30 Witte donderdag	Kerk Burgh Avondmaal	
18	19.30 Goede vrijdag	Kerk Renesse	Geen collecte
19	21.00 Paaswake	Ger. kerk Haamstede	
20	06.00 Dageraadsdienst aansluitend ontbijt	Ger. kerk Haamstede	Geen collecte
20	1ste paasdag	ds. Ineke de Heer	Jeugdwerk JOP
27		ds. P. Boomsma, Nijverdal	

Mei 2014

04	Nabespreking dienst	ds. Ineke de Heer	Missionair werk/kerkgroei
11		ds. Elizabeth Post, Amsterdam	Dakreparatie kerk
18		Mieke Punt, Zierikzee	Diaconie
25	Jeugddienst	ds. Ineke de Heer	Diaconie
29	Hemelvaartsdienst	Kerk Burgh, ds. Maarten Diepenbroek	

Juni 2014

01		ds. H.Koning, Ede	Diaconie
08	Pinksteren	ds. Ineke de Heer	Kerk in Actie zending
15	Westhoekzondag Zondag Trinitas/Avondmaal	ds. Ineke de Heer	Kerk in Actie werelddiaconaat;
22	Feest 50 jaar Platboskerk	ds. Ineke de Heer	Diaconie
29		ds.W vd Kooij, Arnhem	Diaconie

Kindernevendienst: elke zondag voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool
Tijdens de morgendienst is er tienerdienst in ons kerkgebouw op:
13 en 27 april, 11 en 25 mei, 08 en 22 juni 2014.

