

Beproeving

De 40-dagentijd op weg naar Pasen is begonnen. De Christelijke variant van de Ramadan. Want in onze multiculturele samenleving lijkt de Ramadan, de vastenmaand van de Moslims, inmiddels bekender dan de Christelijke vastentijd.

Lange tijd hebben Christenen hun gelovige rituelen verwaarloosd uit een soort gêne. Mede dankzij de Moslims worden zij zich nu weer bewuster van hun eigen rituelen. Zelfs 'De Luizenmoeder' op zondagavond deed haar best om het echte kerstverhaal tot leven te brengen op de openbare basisschool. Een ongelukkige timing in het carnavalsweekend, maar wel een uitdaging om de samenleving een educatieve spiegel voor te houden. Orthodoxe Christenen zien deze uitzending als Godslastering en Moslims mogelijk ook. Jezus zou het echter ook een sprekende gelijkenis kunnen noemen. Met de nodige zelfspot van zowel de gelovige als ongelovige kant. De 40-dagentijd is ingeluid met de viering van Aswoensdag, voorafgegaan door het Carnavalsfeest. Dat lijken twee verschillende werelden. Eerst de uitbundigheid en dan de ingetogenheid. En toch vloeien ze naadloos in elkaar over. Beide rituelen kennen de heilzame relativering van het bestaan. Carnaval is het feest van de omgekeerde verhoudingen in de samenleving en van de zelfspot. Het leidt vanzelf tot 'carne levare', het onthouden van vlees in de vastentijd. Op Aswoensdag ontvingen in de kerk van Noordwelle ook de Protestante gelovigen een askruisje met de woorden 'Stof zijt gij en tot stof zul je wederkeren'. Verbeeld je niet meer dan je werkelijk bent. Probeer in alle kwetsbaarheid je te bezinnen op de kern van het bestaan. Komende zondag lezen we in de kerk het verhaal van de 3 duivelse beproevingen, volgens Lucas 4. Eerst weerstaat Jezus de beproeving van de eindeloze consumptie met de profetische tegenstem: "Een mens leeft niet bij brood alleen". Dan volgt de beproeving van de machtspolitiek, die Jezus ontwapent met het oprecht dienen van God in plaats van een knieval voor de duivel te maken. De derde beproeving betreft de religie zelf: het valse vertrouwen dat engelen je zullen dragen bij je hoogmoedige val van de tempel. Het ergste is dat je God beproeft met je schijnheilige betweterigheid. We hebben de gebedsteksten en rituelen van de 40 dagenkalender hard nodig om in het goede spoor van Jezus te blijven. Om verantwoord om te leren gaan met de beproevingen van lichaam en geest. Om levenskunst te beoefenen.

Daarover gaan we met elkaar in gesprek, ook op de retraitedag van Kloosterwelle, komende woensdag.