

Pardon

‘Het CDA is om’ kopte de PZC op 19 januari, vanwege haar plotselinge versoepeling van het kinderpardon. Terwijl het dagblad Trouw die zaterdag met geen woord repte over de bekering van het CDA, zelfs niet in de ‘Verdieping’. Misschien denkt de redactie van Trouw: eerst zien en dan geloven? Zeker nu blijkt dat het Christen Democratisch Appel de oproep van de Christen Unie tot een tijdelijke uitzetstop van asielkinderen nog niet steunt.

Zo wordt jongstleden maandag een Armeens gezin met 3 kinderen op het vliegtuig naar Kiev gezet. Vlucht PS102. Gelovigen bidden dan met Psalm 102 "Heer, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet U bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer..."

Het CDA is nog geen ‘Children Defence Aid’, werkt liever aan een geleidelijke bekering. Daarom blijft het verrassend, deze plotselinge ommekeer van het CDA. Komt het na voortschrijdend inzicht, hoe traag ook? Is het de impact van de nota van 38 hoogleraren die waarschuwen voor hersenschade van getraumatiseerde asielkinderen? Of van de kritiek van het Europese Hof van Justitie omtrent het meewerkcriterium van asielgezinnen? Is het de klimaatbluf van VVD-leider Dijkhoff, die uitdaagt tot profilering van CDA en D’66, in het zicht van de Staten verkiezingen? Of een ode aan de rode dominee Ruth Peetoom, die afscheid neemt als partijvoorzitter? Ik ben onvoldoende ingewijd in het CDA om de ware beweegredenen te verstaan. Ik hoop dat de al drie maanden durende estafettedienst in de Bethelkerk in Den Haag de geesten van het CDA rijp heeft gemaakt.

In dit Godshuis wordt het Armeense asielgezin Tamrazyan beschermd door een breed draagvlak van biddende en volhardende gelovigen uit vele kerken in Nederland. Ook uit Zeeland. Hun doel is om het politieke gesprek omtrent het kinderpardon te heropenen. Dat lijkt nu eindelijk gelukt. Of zijn de gelovigen in het CDA in hun hart geraakt door de zondagtekst uit Lucas 4,21?

In de Week van Gebed voor de Eenheid der Christenen. Met als thema ‘Recht voor ogen’. Jezus houdt zijn eerste preek in de synagoge van Nazareth. Leest voor uit de bevrijdende profetie van Jesaja 61. En houdt een preek van één zin: "Heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld". Geen mitsen en maren, maar klare taal, als het op barmhartigheid aan komt. Ik hoop dat het CDA zich hierdoor aangesproken weet, in deze maand van de spiritualiteit. Vanwege haar Christelijke wortels: gerechtigheid voor hier gewortelde asielkinderen.