

Gezandstraald

Zondag was de dag van de verzoeken in de kerk. Volgens het evangelie van Lucas wordt Jezus in de 40-dagentijd van de woestijn in zijn weerloze overmacht op de proef gesteld. Getest op het terrein van economie, politiek en religie. Door een duivelse tegenstem die Hem en ons in diskrediet en verwarring wil brengen. Jezus doorstaat de verzoeken vanuit het levende hart van de Thora en houdt ook ons een spiegel voor.

Het was ook de zondag van de klimaatmars in Amsterdam. Op 7 maart kregen we al een voorproefje in het (Provinciale Staten Verkiezingen) PSV-debat op RTL-4. Het eerste thema was klimaat. Klimaatheld Rob Jetten, die goed geluisterd had naar zijn politieke aartsvader Jan Terlouw, werd meteen in diskrediet gebracht door zijn overbluffende jaargenoot Thierry Baudet met zijn 'allerstomste voornemens'. Ik miste daarbij de milieuvriendelijke stem van de CU, de enige coalitiepartij die momenteel op winst staat. Ook al omdat het CDA zijn groene rentmeesterschap onvoldoende uitstraalt. In de kerk worden we momenteel meer aangesproken door onze geestelijke leider ds. René de Reuver. Hij reikt ons vanuit de landelijke kerk een inspirerend klimaatlied van André Troost aan: "Kyrieleis, heb medelijden, de schepping schreeuwt, de aarde zucht". En een klimaatgebed: "Goede God, U hebt de aarde ons toevertrouwd. We vervuilen de bronnen van het leven". Ons eiland kon zelfs meezingen en bidden via Radio Schouwen-Duiveland. De klimaatmars vol nieuwe energie in Mokum kreeg versterking vanuit de Dominicuskerk in Amsterdam. Ondanks het slechte weer een goede sfeer en bijna 40.000 sympathisanten. Een tegenstem beweert dat er ruim 50.000 in de Arena zaten bij Ajax-Fortuna. Maar ook in de Arena hebben ze belang bij een groene mat. Vanuit de kerk van Renesse onthulde ik mij uit mijn regenboog-gebedsmantel en begon ik aan mijn kruistocht in spijkerbroek. Om het strand van Schouwen te schonen met de bende van het strand. Want Renesse durft te vragen, met respect voor de milieuvriendelijke zondag. Maar deze actie wordt gestaakt vanwege windkracht 8. Het past wel bij die stakende scholieren. Ariene en ik wagen ons toch op het strand. Daar worden we voortgedreven, opgetild door de wind en de geestdrift. En gezandstraald door alle tegenstemmen. Het strand lijkt in één windvlaag schoon. De kleppen van de vuilcontainers staan ons wijd open aan te gapen. Thuis genieten we van een glas rode wijn. Op de feestdag in de vastentijd. En rijdt Kjeld twee wereldrecords in de ijstijd.