
Wat zegt de Bijbel over toeleven naar Pasen?

Hoe leef ik? Wie ben ik? Wat betekent het geloof voor mij? Maak ik bewust tijd om hierover na te denken?

In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij grote vragen zoals deze. We zijn op zoek naar inspiratie en nieuwsgierig naar wat de Bijbel ons hierover vertelt. Speciaal voor de veertigdagentijd ontwikkelde het NBG drie manieren om toe te leven naar Pasen. Lees snel verder om te ontdekken welke manier het beste bij jou past.



Online leesplan Pasen

In de app **Mijn Bijbel** en op **debijbel.nl** vind je ons online leesplan voor de veertigdagentijd. Je leest het hele Johannes-evangelie en staat iedere dag even stil bij vragen als: Wie is Jezus? Wie ben ik? En wat betekent het geloof voor mij?

[Lees meer](#)

Gratis 40dagentijd boekje

Op 6 maart start de veertigdagentijd. Wil je bewust toeleven naar Pasen? Vraag dan het gratis boekje aan met overdenkingen, bezinningsvragen en leuke doe-opdrachten. Je leest in 40 dagen het hele Johannes-evangelie.

[Bestel dit boekje vandaag nog!](#)



Bijbel Basics Paasproject

Deze veertigdagentijd staan de verhalen centraal die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. We lezen deze verhalen uit het evangelie volgens Lucas.

[Download materiaal](#)



Update Mijn Bijbel

De nieuwe versie bevat leesplannen, heeft een verbeterde zoekfunctionaliteit, is te gebruiken op de iPad en heeft allerlei handige verbeteringen. Daarnaast is de Herziene Statenvertaling nu ook beschikbaar in de app.

[Lees meer](#)



[Geef voor de Bijbel](#)

[Privacy](#)

[Contact](#)

[Afmelden](#)

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een account hebt op debijbel.nl of Mijn Bijbel (de app).

